

Göteborg-Kungsporten Rotary Club

50 år

1964-2014





Göteborg-Kungälv Rotary Club

50 år

1964-2014





En del av klubbens medlemmar vid sammankomsten fredag den 11 januari 2013.
Klubbens blivande president var i dagarna på väg till Columbia för ett volontärarbete
och önskade ta med en hälsning från klubben. Foto: Maria Löfström

OMSLAGSBILD: Tree of friendship, rödek planterad av Paul Harris i Trädgårdsföreningen 1932.
Foto: Leif Ronge

Innehåll

Förord	<i>Leif Ronge</i>	7
Inledning	<i>Eric Sjöberg och Ann-Marie Holmstedt</i>	8
Klubbens verksamhet	<i>Östen Carlson</i>	9
Service above self	<i>Monica Pahlsson</i>	12
Klubbens projekt		13
Ågrenska stiftelsen, jubileumskonsert	<i>Eric Sjöberg</i>	13
Burkina Faso	<i>Birgitta Köhler</i>	14
Integrationsnätverket	<i>Ingegerd Zickert</i>	16
Moldavien	<i>Robert Hörnquist</i>	17
Indien	<i>Per Haglind</i>	18
Ungdomsutbytet	<i>Rosi Tholin</i>	20
Rapport från utbytesstudent 1991-92	<i>Anita Zaenker</i>	21
Rotarys programkommitté	<i>Rosie Rothstein</i>	23
Ett särdeles egoföredrag	<i>Nils Wentz</i>	24
Klubbaftnar	<i>Carl-Eric Blomqvist</i>	26
Klubbaftnar 1979-2014		28
Medlemsutveckling	<i>Hans Lindblom</i>	30
Klubblokaler	<i>Bertil Andreason</i>	32
Vart tar pengarna vägen?	<i>Fredrik Norrman</i>	34
275 år	<i>Kerstin Keen</i>	35
Distriktskonferenser som gett avtryck	<i>Ann-Marie Holmstedt</i>	38
Klubbens presidenter och guvernörer		40
Paul Harris Fellowship Award-mottagare		41
Rotarys historia	<i>Per Haglind</i>	42
Rotarys standard	<i>Leif Ronge</i>	45
Trädet, Paul Harris	<i>Leif Ronge</i>	48
Brev och diplom från världspresidenten		50
Programöversikt 2004-2014		52
Tack!		63
Klubbinformation		64

Förord

Leif Ronge

Göteborg Kungssportens Rotaryklubb erhöll sitt charterbrev daterat den 29 juni 1964. Hela den process som pågick under närmare ett år inför bildandet av Klubben och utvecklingen under de första åren finns beskriven i den skrift som gavs ut i samband med 40-årsfirandet år 2004.

Nu har ytterligare tio år gått och Klubben har glädjen att fira 50 år. Även denna gång ger Klubben ut en skrift för att främst behandla de senaste tio åren.

I denna skrift har flera av Klubbens medlemmar på olika sätt fått belysa utvecklingen och även gett kommentarer till sin syn på den tid som varit och vad som kan förväntas av framtiden. Om klubbstatistik, ekonomi, projektinsatser, konferenser, klubbaftnar och minnen från veckomötena m.m. finns mycket intressant och trevligt att läsa.

Klubben har under många år varit mycket aktiv med att

ta emot och sända ut utbytesstudenter. En av Klubbens första utbytesstudenter, Anita Zaenker, har skickat en hälsning till Klubben, skriven på oklanderlig svenska, det språk som hon lärde sig under sitt studieår i Göteborg, 1991-92.

Paul Harris grundade Rotary i Chicago 1905 för han ville öka sina kontakter med och kunskaper om andra yrkesområden. Rotary blev internationellt 1911 och Paul Harris gjorde en resa i Europa 1932 då han besökte ett antal städer för att bl.a. plantera träd till minne av sina besök. Trädet som Paul Harris planterade i Trädgårdsföreningen är välmående och har, liksom den internationella organisationen Rotary, vuxit sig stort och kraftigt.

Denna skrift har sammanställts av Leif Ronge i samarbete med formgivaren Maria Löfström.



Inledning

Ann-Marie Holmstedt och Eric Sjögren

Likt trädet Paul Harris planterade i Trädgårdsföreningen 1932 har Rotary – den organisation han grundat 1905 – växt till sig och vår klubb har växt från ett litet skott 1964 till en stor yvig gren 2014. Ändamålet med Rotary är det samma nu som då – att i ett nätverk öka kontakter och kunskaper om och mellan olika yrkesområden och därigenom skapa förutsättningar att bättre tjäna och utveckla samhället – ett socialt service- och yrkesnätverk som idag kanske är världens största med 1,2 miljoner medlemmar.

Liksom trädets grenar ständigt påverkas av den yttre miljön påverkas även klubbarna och vi medlemmar av det samhälle och den miljö vi verkar i. Ändamålet, syftet för eller roten till Rotary, förändras däremot ytterst lite och mycket långsamt liksom miljön för trädets rötter, men den måste få näring.

Förändringarna i den yttre miljön har varit påtagliga under de senaste tio åren och gjort det svårare för trädet att få nya groddar i form av medlemmar. Träd av andra arter har slagit rot, bl.a. specifika yrkesnätverk och kontaktytor på sociala medier, och dessa konkurrerar om uppmärksamheten hos yngre yrkesföreträdare.

Till detta kommer att de som redan är medlemmar i klubben har blivit svårare att aktivera och närvaron vid sammankomsterna har minskat. Konkurrensen om medlemmens tid är stor. Ökat tempo i yrkeslivet visar sig i arbetsgivarens minskade vilja att släppa till arbetstid för den anställda att delta i klubbverksamheten. Ett jämställt familjeliv fordrar sin insats från såväl man som kvinna och i barns och ungdomars fritidsverksamhet är föräldrarnas delaktighet en utgångspunkt. Under de gångna tio åren har familjebildningen dessutom senarelagts tills studier och yrkesetablering klarats av hos båda parter.

Men är det inte värt för den enskilde att tackla dessa ut-

maningar inför möjligheten att få vara med i det ärofyllda Rotary? Sanningen är att bland yngre yrkesföreträdare har Rotary inte någon speciell status och trädet betraktas ibland som mossbelupet.

Mot denna bakgrund är det angeläget att fortsätta att tillföra trädet näring i form av ett brett program med lunchföredrag kring aktuella frågor. Ett särskilt näringsstillskott bör bestå av lokala serviceprojekt och aktiviteter i närområdet. Dessa ger även möjlighet för Rotary att synas lokalt och skapa intresse hos nya medlemmar att ansluta.

För dynamiken i klubben är det viktigt med en kraftig åldersspridning och en jämbördig fördelning mellan män och kvinnor bland medlemmarna.

Vi är övertygade om att Rotary fortsatt kan utvecklas och genom sin tvärfackliga medlemstruktur väsentligt bidra till samhällsutvecklingen såväl nationellt som internationellt. Detta förutsätter emellertid att klubbarna anpassar sig till den lokala miljön och i den skapar sig en status som lockar nya, yngre personer till medlemskap och engagemang.



Eric Sjögren
President 2013-14.



Ann-Marie Holmstedt
President 2014-15.

Klubbens verksamhet

Östen Carlson

Givande verksamhet - men för allt färre

Vår rotaryklubb Kungspporten är en synnerligen trivsamt och berikande klubb att vara medlem i. Våra luncher är socialt givande och har intressanta program, vi har angelägna projekt igång och närvaron är för det mesta något över stipulerade 50%. Det är en stor tillgång att varje vecka få del av någon ny kunskap eller att få lyssna på någon intressant och inflytelserik person. Så långt verkar allt lugnt och stabilt. Men... den utveckling som vi noterar från Rotaryvärlden med en minskande och åldrande medlemsgrupp går inte heller vår klubb obemärkt förbi. Vår klubb är sannolikt ganska typisk när det gäller utvecklingen. (avrundade siffror)

Kungspportens utveckling	1964	2003	2012
Antal medlemmar	35	100	70
Andel kvinnor (%)	0	20	30
Snittålder	50	60	70
Andel > 65 (%)	2	40	70
Närvaro (%)	?	75	60

Siffrorna talar nog för sig själva. Bortsett från könsfördelningen inger inte utvecklingen lugn inför framtiden. Det som ofta nämns som drivkrafter bakom utvecklingen är att arbetslivet och familjelivet ställer allt större krav vilket påverkar både fysiskt och mentalt engagemang i klubbarna. Här är yngre mest berörda. Det finns också många andra nätverk, bl a digitala, som engagerar och som kanske bland yngre upplevs ha tidsenligare former. Och - vi blir faktiskt fler äldre i samhället.

Utmaningar finns! Hur ska klubben agera?

För att få med olika aspekter på frågorna diskuterades dessa frågor med några i klubben; Kerstin Keen och Lars Him-

melmann med tillsammans 57 år i klubben samt Peter Larsson och Anna Arnell med sammantaget fyra år. Samt under-tecknad, placerad någonstans mitt emellan rent statistiskt.

Avsikten är att något i vårt samtal förhoppningsvis kan finnas med när kommande styrelser tillsammans med medlemmarna diskuterar hur klubbens verksamhet ska utvecklas. Vi konstaterade först att medlemskap i Rotary, med särskild syftning på Kungspporten, ger mycket i utbyte och i synnerhet till den som är aktiv i klubbens verksamhet. God kvalitet på verksamheten och intressanta profiler hos medlemmarna gör att nuvarande medlemmar stannar och är också den bästa marknadsföringen när det gäller att attrahera nya intressanta medlemmar.

Ett framtida scenario med en krympande och åldrande medlemsgrupp är tyvärr inte osannolikt. I vår omvärld ser vi klubbar med påtagligt minskat medlemstal och minskad aktivitet. Sammanslagningar av klubbar diskuteras. Göteborg har idag 18 klubbar och det kan för vissa vara nödvändigt att söka samgående. Men för vår egen klubb, som förhoppningsvis alla upplever mycket positiv och med ett gott klimat, ser vi gärna en positiv utveckling av egen kraft. Det gäller då att aktivt möta och vända utvecklingen i klubben när det gäller antalet medlemmar och aktivitetsnivån.

Rotary är fortfarande ett starkt namn som förknippas med seriositet och viss "exklusivitet" och är i många avseenden en tidsenlig organisation som borde kunna attrahera yngre yrkesverksamma personer. Rotary har ju en internationell profil, bl a genom ungdomsutbytet, vilket hör hemma i en globaliserad värld. Rotary har också en etisk och humanistisk profil genom sitt motto och sina hälsoprojekt mm vilket stämmer väl med den utveckling vi ser allt mer hos många företag. Det finns således goda förutsättningar och positiva värden att stå på inför kommande utmaningar men också

en del inslag verksamheten och klubbens former som kan behöva vidareutvecklas eller förtydligas.

Utan anspråk på att vara heltäckande noterade vi några uppslag till fortsatt diskussion om hur vi kan öka engagemanget i klubben och göra verksamheten mer känd gentemot potentiella medlemmar.

Att ta väl hand om nya medlemmar så att de stannar och finner sig tillrätta är en nyckeluppgift. Det bästa sättet att komma in i gemenskapen och trivas i klubben är enligt många medlemmar att delta aktivt på olika sätt. Detta kan i sin tur leda till att det är lättare att rekrytera nya medlemmar – djungeltelegrafan brukar fungera. Vi har idag ett introduktionsförfarande med fadder, ömsesidig presentation i styrelsen och en introduktionsträff för samtliga nya under året. Man skulle därutöver kunna utforma en fast rutin/manual som stöd både för styrelse och nya medlemmar; ”I Kungspporten gör vi alltid så här...”.

Att reglera för hårt kan givetvis skrämja en del nya medlemmar. Se därför nedanstående som ett långtgående exempel som kan behöva jämkas i en fortsatt diskussion.

Under medlemmarnas år 1. Nuvarande introduktionsprogram genomförs. Fadder och eventuellt dessutom en kontaktperson i styrelsen svarar för att ny medlem lär känna olika lunchgrannar

Senast under år 2. Ömsesidigt ansvar från styrelse och medlem att erbjuda/ta på sig uppgifter i något av klubbens projekt eller annat uppdrag, besöka Integrationsnätverket e d. (biträda klubbmästare, programansvarig, sekreterare etc)

Senast under år 5. Ömsesidigt ansvar att erbjuda/ta på sig uppdrag i styrelsen eller som adjungerad Dessa ömsesidiga åtaganden anges i klubbens intagningsdokument, högtidligen underskrivet.

Att ta väl hand om yngre medlemmar sammanfaller delvis med hur vi tar om hand nya medlemmar – men inte helt. För yngre kan klubbens mötesformer, mötestider, val av projekt m m kännas något främmande. Möjlighet att vid



sidan av, och ibland i stället för, klubbens övriga rytmer träffa samma generation och andra yrkesverksamma på tider som kanske passar arbetslivet bättre (after work, frukost) skulle kunna organiseras inom klubbens ram. Här skulle klubbens yngre medlemmar med fördel kunna samlas och utarbeta förslag. En ytterligare tanke är att klubben undersöker förutsättningarna att etablera en Rotaract-klubb eller att knyta kontakt med en befintlig sådan i Göteborg. En sådan klubb organiserar dock bara medlemmar i åldern 18 – 30 år och täcker alltså inte behovet att engagera mer etablerade personer men kan väcka intresse för medlemskap i ett senare skede.

Att uppdrag inom klubben skall rotera är en god och gällande princip som inte alltid följs. Den som suttit i valberedningen vet att det ofta krävs viss påverkan på kandidaterna för att bemanna uppdragen. Vi kan förslagsvis åter lyfta fram det självklara att går man in i klubben så ska man vara beredd att ta på sig något uppdrag, givetvis i så gott samförstånd som möjligt. Principen bör tydliggöras och befastas i nämnda intagningsdokument men också omsättas i praktiken i kommande styrelseval så att det blir klubbens alldeles självklara rutin och kultur. ”I Kungspporten tar alla på sig uppdrag”.

Egna klubbprojekt är ett sätt att engagera medlemmar i annat än formella uppdrag och är ett fint uttryck för Service above self. Framför allt lokala projekt i staden ger genom

sin närhet möjlighet att intressera nuvarande och potentiella medlemmar för en personlig insats. Integrationsnätverket är ett exempel och behoven av ytterligare insatser i staden påminns vi om i olika sammanhang. Lokala projekt kan lättast följas upp och klubben kan, åtminstone moraliskt, stå för ett uthålligt stöd. Egna aktiva insatser i projekt utomlands är mer komplicerat i dessa avseenden och dessutom mer beroende av eldsjäl - vilket klubben dock har haft och har bland medlemmarna vilket resulterat i angelägna insatser.

Tematiska lunchprogram, d v s att under en termin låta lunchprogrammen ha en gemensam röd tråd har prövats och flera har uttryckt att det är en bra modell. Hög kvalitet på programmen är en av de viktigaste ingredienserna för att attrahera och få aktiva medlemmar och kan vårt nuvarande intressanta utbud utvecklas att locka fler är det ju bara positivt. I stället för de vanliga lunchföredragen kan diskussion i mindre grupper och/eller storgrupp om något aktuellt ämne, exempel om klubbens framtid, vara givande för att ta fram idéer och sätta frågan i fokus.

Kvalificerad kompetens att vara mentorer för yngre finns garanterat i rik omfattning bland våra äldre medlemmar vare sig de gått ur yrkeslivet eller ej. Vårt nuvarande fadder-system syftar inte till stöd i yrkesmässig mening utan inom det området skulle många medlemmar kunna göra en insats för yngre kamrater som känner det positivt att kunna bolla sina allmänna jobbfrågor med någon mer erfaren. Någon som dessutom står neutral i förhållande till den egna arbetsplatsen. Ett enkelt, informellt system skulle kunna matcha ihop intresserade yngre och äldre medlemmar. Rimligen

skulle en sådan insats kunna vara lockande för unga potentiella medlemmar.



Informationsmaterial till gäster och föredragshållare kan öka intresset för att söka medlemskap. Det är naturligt att gäster har små kunskaper om Rotary i allmänhet och Kungspporten i synnerhet men det gäller inte sällan även inbjudna talare. Ett enkelt informationsmaterial (underlag finns säkert att plocka ihop) skulle kunna öka intresset för medlemskap. Även våra egna medlemmar kan behöva uppdateras om pågående projekt m m vid

några lunchmöten för att sedan kunna ge sina gäster en god information.

Att välkomna icke yrkesverksamma, i praktiken pensionärer, har vi sagt nej till i klubbens dokument som styr intagningen. Givetvis med det goda syftet att få en större andel unga och yrkesverksamma i klubben. Men om en negativ utveckling av antalet medlemmar trots allt skulle fortsätta kanske frågan kan behöva ställas om att erbjuda medlemskap, oavsett ålder, till den som kan bidra positivt och berika klubbens verksamhet.

Avslutningsvis – Vår fina klubb Kungsporten förtjänar att fortsätta att utvecklas och det finns goda möjligheter till detta. I jubileumsskriften till 60-årsjubileet 2024 kommer en uppföljning!



Östen Carlsson.

Service above self

Monica Pålsson

När Kerstin Keen för mer än 20 år sedan inbjöd mig att bli medlem i en rotaryklubb var det enda jag visste att Rotary då öppnat dörren för kvinnor. Och då var det bara att träda in i denna manliga bastion med mottot *Service above self*. Med många år av ideellt arbete i flera organisationer fr a inom politik och kvinnorörelse öppnade sig nya möjligheter att utöva inflytande och lära mig mer om Rotary. Och det har jag aldrig ångrat! De många allmänbildande och

ofta högtintressanta föredrag som klubben bjudit på har varit berikande. Och jag har alltid känt mig välkommen till lunch med män och alltfler kvinnor.

Att vara incoming president, utövande sådan och past var ytterst lärorikt. Mitt presidentår präglades av att Park kastade ut alla rotaryklubbar och Kungsparken tog sin tillflykt till det vackra Odd Fellowhuset på Vasagatan. Där startade också den första gruppen för integrationsarbete. Det ledde till att vi – sju kvinnor och en man – blev mentorer för arbetslösa adepter genom samarbete med Integrationsnätverket i Biskopsgården. Vi blev ”medspråkare” och fortsatte samarbetet med växlande framgång. En av svårigheterna blev att nöjaktigt förklara för adepterna vad Rotary egentligen är. En annan att försöka ge inblickar i hur det svenska samhället fungerar. Och det skulle ske på svenska! Kontakten med det svenska och svenskarna var så gott som obefintlig i adeptgruppen. Det visade sig också att nätverket behövde mycket handfast hjälp med stadgar och styrelsearbete. Bidragsgivande myndigheter ställde krav på organisationen som inte alltid var lätta att förstå och förhålla sig till.

Rotary i Sverige och internationellt har i många år varit



Rotary International kongress i Malmö och Köpenhamn, 2006.

mycket aktiva i arbetet med att utrota polio i hela världen. Tillsammans med Bill & Melinda Gates stiftelse är Rotary på väg att fullfölja ambitionerna. Men med krig, fördomar, religion och andra hinder på vägen återstår trots alla ansträngningar en hel del att göra. Det förefaller dock som om rotaryrörelsen kommer att fortsätta denna insats så att lösningen blir stabil. Alltså Service above self! Kungsparken har inte direkt varit aktiv i insamlingen av medel till po-

lioprojektet förutom genom de bidrag som vi gett via Rotary International..

De senaste åren har klubben med framgång genomfört flera projekt i andra länder. Mer därom på annan plats. En grupp om sju klubbmedlemmar besökte för några år sedan en nystartad rotaryklubb i Minsk, Vitryssland, för att sondera möjligheten att utbyta erfarenheter mellan länder och klubbar. Det gick tyvärr inte att utveckla vidare när medlemmarna i Minskklubben inte fick utresetillstånd.

Fler medlemmar i både vår och andra rotaryklubbar borde ställa upp med sig själva för en medmänniska, bjuda på något litet av det Du kan, göra en insats människa till människa på hemmaplan eller på bortaplan – det är vad Rotary innerst inne handlar om.



Monica Pålsson.

Klubbens projekt

Eric Sjöberg, Birgitta Köhler, Ingegerd Zickert, Robert Hörnquist, Per Haglind

Ågrenska stiftelsen, jubileumskonsert

Inför jubileumsåret föddes många idéer om hur klubben skulle göra något extra att samla medlemmarna kring och som var till glädje för andra i närområdet.

Då vår medlem Conny Persson sedan länge i olika roller haft en aktiv del i Ågrenskas utveckling, väckte Birgitta Köhler (klubbens president 2012/2013) tanken på en donation till Ågrenska.

En tanke – vilken under mitt presidentår växte till att anordna en konsert öppen för alla och vars behållning oavkortat skänks till Ågrenska.

Med Jan Håkansson och Peter Larssons kontakter i artistvärlden och Conny Perssons engagemang i Ågrenska och Ewa Selin som öppnade Annedalskyrkan för oss skapades ett imponerande konsertprogram i samverkan mellan vår klubb och Ågrenska.

Den 6 mars förverkligades denna skapelse där åhörarna guidades genom konsertens musikaliska höjdpunkter av konferencier Gunilla Gärfeldt, njöt skönsång framförd av sopranen Negar Zarassi, basbarytonen Björn Larsson, barytonen Per Nilsén ackompanjerade av Bo-Urban Nordgren på piano och på klassisk gitarr av vår medlem Peter Larsson, vilken även briljerade med ett par solostycken.

Robert Hejdenberg, VD Ågrenska berättade kort om Ågrenska, kaffe avnjöts, varefter publiken väcktes till glada skratt av det lyckande Chalmersspexet Bob för att avslutningsvis njuta gladjazz framförd av Tant Berthas Jasskapell.

Målet var nått dvs. vi hade samlat medlemmarna kring något extra, skapat glädje för andraandra. Under högtidliga former har 30 000 kr överlämnats till Ågrenska.



Negar Zarazzi och Pär Nilsén.

Mötet med byn Nakamtenga, Burkina Faso.

Birgitta Köhler

Mitt engagemang i förskolan i Nakamtenga startade med ett tandhälsoprojekt 2005. Burkina Faso ligger i Västafrikas inland med en yta på ca 274 000 km². Av de 16 miljoner invånarna bor ca 80 % på landsbygden under mycket fattiga och primitiva förhållanden. Landet rankas som ett av de fattigaste länderna i världen. Nakamtenga är en lantbruksby med ca 2 000 invånare 45 km norr om huvudstaden Ouagadougou.

Min första kontakt med Burkina Faso var i samband med ett tandhälsoprojekt. Vi var 2 tandläkare och 3 studenter, som begav oss dit med 150 kg skänkt tandvårdsmaterial och instrument. Projektets bas blev förskolan i Nakamtenga där vi hälsades varmt välkomna av barn och förskollärare. Drygt 400 barn (3-12 år) undersöktes med avseende på tandhälsa och fick tandhälsainformation. Vi inriktade oss huvudsakligen på förebyggande insatser och akut tandvård på barnen och i mindre omfattning även på vuxna i vår "open-air clinic". En av förskollärarna utbildades för att ta ansvar för tandhälsoutbildningen på plats. Jag har därefter besökt byn vid ytterligare 2 tillfällen för uppföljning och ömsesidig inspiration.

Förskolan startade för drygt 12 år sedan på initiativ av landsbygdskvinnor, många analfabeter, för att samla barnen till meningsfull sysselsättning. De samlade delvis sand och grus till byggnadsmaterial till det första skolhuset. Verksamheten har haft och har pedagogiskt stöd av en svensk förskollärare med lång erfarenhet av undervisningsfrågor i Afrika. Bl a utbildade hon 12 kvinnor till förskollärare under de första 4 åren. Därefter har de fått kontinuerlig fortbildning och uppföljning. Sedan hösten 2012 finns även en primärskola för barnen som gått klart förskolan. I förskolan finns idag 82 barn (3 – 6 år) och i primärskolans 2 klasser deltar 48



Vi undersöker barnen i vår "open air clinic".

barn. Skolavgiften är mycket låg för att alla ska ha möjlighet att skicka sina barn till skolan. Föräldrarna betalar också en skål spannmål efter skörden. Barnen får utöver skolmaterial ett mål mat och en frukt om dagen. Tidigare bidrog barnen också med ved, vilket numera inte behövs efter installation av gasspis.

Sedan 2010 - 11 har verksamheten i Nakamtenga utvecklats och innefattar idag en ungdomsklubb med fokus på bl a fotboll, data laboratorium, bibliotek och en yrkesskola med bl a restaurang- och sömnadsutbildning.

Förskolan har i sin verksamhet jobbat mycket med hygien och frågor kring närmiljön. Efterhand har också föräldrarna undervisats och engagerats i frågorna. Senaste året har insatser gjorts för att ersätta vedeldning med gasspisar. Det



Tandborstinstruktioner med hjälp av tolk.



Skolsal i förskolan.

som startades med en förskola har sammanfattningsvis lett till mycket positiv utveckling för hela byn.

Verksamheterna finansieras i stort sett av frivilliga bidrag, materiella gåvor och volontär insatser från Sverige. De senaste åren har vår klubb bidragit med materiella gåvor och bidrag till fotbollsaktiviteter. Under 2014 finansierar vår klubb tillsammans med RF's "district grant" ca 25 gasspisar i byn.



Ordningställande av fotbollsplanen.



Informationsmöte om gasspisar för kvinnor i Nakamtenga.

Integrationsnätverket

Ingegerd Zickert



Klubben gav Integrationsnätverket ett bidrag på 10 000 kr den 20 november 2009. Behjat Sharifi, initiativtagare av Integrationsnätverket, tog emot gåvan som överlämnades av President Carl-Erik Blomqvist.

Integrationsnätverket är en förening för invandrare, asylsökande och nyanlända flyktingar med olika nationaliteter. Behjat Sharifi, initiativtagare och ansvarig, utvecklar tillsammans med sina medarbetare verksamheten kontinuerligt. Till gula villan i Bräcke är alla välkomna. Här erbjuds kurser i samhällskunskap, språk, data, vävning, målning, slöjd, hälsa, m.m. Medlemmarnas kreativitet har visats upp i flera utställningar. Verksamheten är bidragsfinansierad.

Ett viktigt steg i integrationen är kontakten med svenskar. Vi är några medlemmar i vår klubb som regelbundet besöker föreningen och deltar i verksamheten genom att erbjuda vår tid och kunskap. Många intressanta samtal, enskilda och i grupp, leder till ökad ömsesidig förståelse för vårt segregerade samhälle. Det är mycket tydligt att ett stort problem

för anpassningen är bristande språkkunskaper och kulturkrockar.

Några exempel på var vi kunnat vara behjälpliga är vid en översyn av föreningens stadgar och som bollplank i olika frågor. Vi har ordnat en populär guddad tur i Göteborgs innerstad. Vi har engagerat några pensionerade lärare som kursgivare. På sikt är det en förhoppning att flera av våra medlemmar skall besöka gula villan.



Ingegerd Zickert.

Sjukvårdsutrustning till Nisporeni Regional Hospital i Moldavien

Robert Hörnquist



Överlämningscermonin vid Nisporeni Regional Hospital. I mitten Robert Hörnquist, Klubbmedlem samt Moldaviens Honorärkonsul.

Moldavien är ett ungt land i Europa med begränsade egna resurser och mycket stora behov av utrustning för sjukvård. I samverkansprojekt mellan Göteborg-Kronhuset Rotaryklubb, Göteborg-Kungsposten Rotaryklubb och Cosmopolitan Rotary Club i Moldaviens huvudstad Chisinau påbörjades 2012. Projektet startades för att förmedla sjukvårdsutrustning till ett sjukhus i Moldavien. Vi fick kontakt med organisationen Human Bridge (St Erikshjälpen) som är kontrakterad av Västra Götalands Regionen för att förmedla begagnad sjukvårdsutrustning. De är specialister inom området och svarar för transport av utrustningen efter genomgång och funktionskontroll.

Sommaren 2012 besökte medlemmar från Göteborgsklubborna klubben i Chisinau i vilket ingick ett besök vid Nisporeni Regional Hospital i Nisporeni, som ligger ca 70 km nordväst om Chisinau. Från klubben deltog Birgitta Köhler, Ingegerd Zickert, Östen Carlsson, Erik Sjöberg, Razvan Natu samt undertecknad. När vi besökte sjukhuset gavs givande diskussioner med läkare och andra företrädare för



Lasten med 10 ton sjukvårdsutrustning anlände den 25 mars.

sjukhuset. Alla imponerades vi av kunskapsnivån samtidigt som vi blev tydligt medvetna om den mycket stora bristen på materiella förutsättningar för den vård man ville bedriva. Efter en stund kom vi då att tänka på att det i Sverige regelbundet utmönstrats väl fungerande sjukvårdsutrustning som med största sannolikhet kan återanvändas. Inom Västra Götalandsregionen omhändertas sådan utrustning genom avtal med organisationen Human Bridges som förmedlar iordningsställd och kontrollerad utrustning till sjukvården i ett flertal länder. Med anledning av detta togs kontakter med Human Bridge för att med hjälp av klubben i Chisinau förmedla utrustning till sjukhuset i Nisporeni. Under vintern besökte vi Human Bridge och i maj 2013 tog dess styrelse beslut om att samarbeta med oss i detta projekt. Då chefsläkaren vid sjukhuset hastigt slutat blev genomförandet fördröjt och den 25 mars 2014 kunde en långtradarare anlända. Med sig hade den 10 ton sjukvårdsutrustning. Utrustningen hade efter användande vid sjukhus i Västra Götaland utmönstrats. På Human Bridges anläggning i Holsbybrunn reparerades och servades utrustningen före transport. Vid en ceremoni på sjukhuset den 30 mars överlämnades gåvan officiellt av undertecknad och den svenske ambassadören i Moldavien Ingrid Tersman. Vid ceremonin deltog Nisporenis borgmästare och representanter för Cosmopolitan Rotary Club och det moldaviska hälsovårdsministeriet. Som rotarian var jag denna dag extra stolt över att vara medlem i en Rotary klubb som hjälper människor till ett bättre liv!

Indien-projektet

Per Haglind

Indien-projektet inleddes under år 2001 och var i nästan tio år verksamt i två jordbruksområden – framförallt i tätorten Kudus och 34 omkringliggande byar med cirka 33 000 invånare – utanför Mumbai (Bombay) i västra Indien. Fyra faser genomfördes framgångsrikt. Projektet hade en bred förankring i en rad samverkande klubbar i Sverige från Säffle i norr till Varberg i söder och med stöd från rotarydistrikt 2360. Totalt beräknas omkring en miljon kronor kommit fattiga människor i Indien till del under projektets gång.

Samarbete knöts i starten med Thane-West Rotaryklubb, med säte i Thane i nordvästra delen av Mumbai, omkring 60 minuters bilresa från downtown Mumbai och ”Indiens port” – The Gateway of India. En rad presidenter och rotarymedlemmar i denna indiska rotaryklubb har haft ett djupt engagemang i projektet, men den drivande kraften var hela tiden rotarianen A D Shah vars ansvarstagande och personliga generositet var en förutsättning för projektets framgångar. Projektet erhöll således upprepade gånger ekonomiskt stöd från Thane-West Rotaryklubb och dess medlemmar, från distrikt 3140 i Indien och från Rotary International i form av Matching Grant. Projektet sökte och fick också 180 000 kronor från SIDA (Forum Syd).



Per Haglind, Svensk koordinatör för Rotarys Indienprojekt Pragati.

I **projektets inledningsfas** gjordes en ambitiös områdesbeskrivning och en behovsanalys. Här beskrevs befolkningsutvecklingen, den utvecklade infrastrukturen och den i de flesta avseenden otillräcklig hälso- och sjukvården. Vidare

konstaterades den låga skriv- och läskunnigheten alternativt läsförståelsen. I analysen beskrevs hur stora barnkullar bidrar till att fattigdom permanentas och sökande efter arbete och bättre livsbetingelser driver människor att nomadisera, vilket bland annat försvårar barnens skolgång. Sökandet efter arbete leder också människor att flyttar till megastaden Mumbai med de problem som urbaniseringen leder till.

Inledningsvis inriktades projektet på vattenförsörjning samt utrustningsstöd till en vårdcentral (Primary Health Center, PHC) och på mottagningar som bemannas av distriktssköterskor/barnmorskor (Health sub-centers). Detta innebar bland annat att vårdcentralen och fem Health sub-

centers försågs med tillgång till rent vatten via djupborrad brunn, elektrisk pump och vattentank. Dessutom försågs fem byar med community taps, det vill säga ny brun med tillgång till vatten via handpump.



Primary Health Center (PHC) och barnmorskemottagningar försågs vidare med utrustning i form av bland annat bord för gynekologisk undersökning, medicinska instrument, övervakningsinstrument för fosterljud, spädbarnsinkubator, spädbarnsvåg, belysning, kakel, klinkers. Flera mottagningar försågs med telefon och barnmorskor fick mobiltelefoner och lätta scootrar av typ vespa för att lättare kunna ta sig till en födande kvinna i samband med förlossningen.

Under en senare fas genomfördes vidareutbildningsinsatser bland skollära- och hälsovårdpersonal. Andra utbildningsinsatser riktade till ungdomar och hade som mål att utveckla skriv- och läskunnigheten, öka kunskapen kring frågor som rörde hälsosam livsstil, familjeplanering, personlig hygien, hållbar användning av mark, träd och vatten. Dessutom ordnades yrkes- och hantverksträning samt utbildning i bl. a. bokföring, vilket innebar att fler kvinnogrupper ansökte om och erhöll mikrokrediter (Seed Money Capital).

I **en avslutande fas** används de erfarenheter som kommit fram under det tidigare arbetet. Detta innebar att biståndsprocessen genomförs igen, men i ett nytt geografiskt område – Wada Taluka distriktet – ett annat jordbruksdistrikt med i stort liknande sjuk- och hälsoproblem och strukturella tillkortakommanden som i Kudus.

Projektet är avslutat och återrapporterat till såväl The Rotary Foundation som SIDA. Mer information finns i slutrapporten: *Pragati=Progress. Rotary Pragati. A RIFPD Project.*

Ungdomsutbytet

Rosi Tholin

Svenska ungdomar i åldern 15-17 år kan åka som utbytesstudent med Rotary och tillbringa ett år utomlands. Möjligheten är öppen för alla och det är inget krav på medlemskap i Rotary. Ett av syftena med ungdomsutbytet är just att lära känna andra utbytesstudenter i ett främmande land.

Vår klubb har i flera år skickat iväg en svensk gymnasieelev och under samma tid har vi tagit emot en gymnasieungdom från ett annat land. Att som ung komma hit utan föräldrar, vänner och för första gången få chansen att upptäcka sig själv kan vara en stor prövning, men också en fantastisk möjlighet, vilket ungdomen inte alltid själv inser.

Seder och bruk skiljer sig från vad de är vana vid, skolan fungerar på ett annat sätt och att gå i skola utan att kunna språket är en prövotid. Möta en annan kultur och få kamrater kan också vara en utmaning. De är förväntansfulla, ibland blyga och det tar tid innan det nya språket fastnar därför erbjuder vi undervisning i svenska så det skall gå fortare. Vissa har med sig svenska som språk när de åker tillbaka, men långt ifrån alla.

Ungdomsutbyte har en avgörande betydelse för ungdomarnas framtid, också positiv inverkan på vår klubbs verksamhet. Utbytesstudenten bor i tre olika värdfamiljer som står för kost och logi. Studenten går kostnadsfritt ett läsår i en skola som motsvarar den de gick i hemma. Under samma tid gäller motsvarande förutsättningar för den svenska utbytesstudenten utomlands.

Vi har haft studenter från Australien, Brasilien, Europa, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika och USA. Ansökningen görs på www.rotarystudent.se Rotarys regler gäller även om ungdomen fyller 18 år här. Det är framförallt de



Utbytestudent Ryan, 2012-2013.

fyra d:na; no drog, no drive, no drink, no date, som måste respekteras.

De cirka tjugo ungdomar som årligen kommer till vårt distrikt träffas på av distriktet anordnade aktiviteter, som skidåkning, resor och lägerverksamheter. Året avslutas med en frivillig treveckors bussrundtur i Europa.

När ungdomarna kommer till länder med andra religioner och andra språk än engelska, skapar utbytet större internationell och kulturell förståelse och verkar fredsbevarande.

Studenter som blir väl omhändertagna knyter starka vänskapsband för livet. Kan vi som klubb vara med och öka förståelsen och vänskapen mellan människor över hela världen genom att studenterna lär och ser hur det är på andra platser känner jag att vi är med och krymper världen.



Rosi Tholin.

Rapport från utbytestudent 1991-92

Anita Zaenker



Anita med familj besökte Sverige den 20 augusti 2009.

Jag kom till Göteborg som 17-åring. Året var 1991 och det var strax inför riksvalet. Jag började lära mig svenska genom att läsa valaffischer på spårvagnhallplatsen. "Sverige är unikt". Frasen kunde jag förstå språkligt, men vad betydde den egentligen? Jag utmanade mig själv att ta året som Rotary-utbytestudent och försöka förstå hur och varför Sverige uppfattas i hela världen som unikt.

Det tog inte lång tid att kunna se hur Sverige skiljades från mitt hemland Kanada. Starkt ekonomi. Bra utbildningssystem med bra resultat. Kvinnor i huvudsroll i samhället. Systematiserade dagis och äldreomsorg. Balans mellan naturskydd och industri. Tack vare mina erfarenheter detta år blev jag en

övertyggad socialdemokrat. Det var kanske inte meningen, men det hände ändå.

Efter mitt utbytesår återvände jag till Vancouver och läste germanistik på universitet. Jag har M.A. från University of British Columbia (2003). Under mina studieår engagerade jag mig som företrädare inom Kanadas nationella studentförbundet. Sedan 2003 är jag anställd på BC Government and Service Employees' Union, en stor fackföreningen i vårt län. Jag får jobba med politiska och sociala frågor som påverkar våra medlemmar. Det har vi gott om.

Jag gifte mig 2004 med Randy Gatley. Vi har två pojkar, Charlie Wilfred och Emery Johan, som föddes 2006 och



2008. Min make är bibliotekarie och jobbar på stadsbiblioteket i Vancouver på deltid och tar hand om hushållet på andra del. Vi bor i ett litet hus i östra delen av Vancouver. Båda Randys och mina föräldrar bor i staden och vi är tack-samma att de är friska och aktiva i barnbarnens och vårt liv. Randy och jag fyller 40 nästa år och trots att vi befinner oss i en hektisk livsperiod med unga barn och karriär, har vi det otroligt bra.

Världen har förändrats sedan 1992 när jag lämnade Sverige. Internet knyter världen tätt tillsammans. När jag var utbytesstudent väntade jag på post från Kanada. Jag skrev brev i små bokstaver på blåa pappret. Telefonsamtal till utlandet förde man en gång om månad. Så var det på slutet av nittonhundratalet.

Jag är glad att jag var utbytesstudent under dessa tider. Jag fick leva inom svenska kulturen och svenska språket utan störning. Mina ögon och öron var öppna. Jag samlade många intryck, samtal, och erfarenheter som har präglat mitt liv hittills. Jag skapade mitt eget livsmotto: "If I can't live in Sweden, I will work to bring Sweden here."

Jag har fortfarande några fysiska minne som jag har släpat med mig i över 20 år, i synnerhet två stora svensk-engelska ordböcker som Thorsten Bengtsson gav till mig en dag när jag hälsade på honom på Wettergrens Bokhandel. Trots Google Translate kan jag inte slänga dessa stora, tunga böcker. När man slår öppet ordboken ser man att det finns andra ord på sidan. Man lär sig förstå ord på kontext och man ser hur dem sätter i relation till varandra. I språk som i livet är det viktigt att kunna göra.

Jag slog upp "Wettergrens Bokhandel" på nätet här om dagen och ser att den inte finns längre, köptes av Bokia och sedan Office Depot. Kanske har Sverige blivit lite mindre unikt. Hoppas att ni inte förlorar för mycket annat unikt.

Min största tacksamhet för ert stöd genom mitt år som utbytesstudent. Att stödja utbytesstudenter är en kritisk uppgift och det krävs engagemang från hela klubben. Jag vill särskilt tacka Michael Eckerstein och Leif Ronge som visade mig hur kloka och generösa Rotarier kan vara. Jag önskar Rotary Kungsposten många bra fortsatta år och ett härligt jubileumsår.



Rotary programkommitté

Rosie Rothstein

Tänk att varje vecka få möjlighet att lyssna på ett intressant föredrag. Det kan man ju i Rotary. Helt fantastiskt.

Bakom de intressanta föredragen finns en planering. Allt arbete görs av den förtroendevalda programkommittén. Den består av två personer, en ansvarig och en biträdande ansvarig.

Under några år hade jag förtroendet, tillsammans med Björn Hedberg att vara programkommittén. Det var ett av mina roligaste förtroendeuppdrag. Björn och jag brukade ha en träff då och då, på caféet i mitt kvarter och planera föredragen. Resten skötte vi via mail. Vi hade lite olika kontaktnät, som vi använde oss av för att hitta variationer i föredragen. Det blev lite av "gräv-där-du-står- modellen".



Lunchsammankomst, Aveny 1, 2009.

Samarbetet med Björn var givande, spännande och mycket prestigelöst – sann Rotary-anda.

Det gick att hitta intressanta föredragshållare och ett varierat utbud. Ingen av de vi tillfrågade sa nej till hålla föredrag, utan problemet kunde vara att hitta tid, som passade. En annan erfarenhet av programansvaret är också att ha en så lång framförhållning som möjligt. En lista på Klubbens program för åren 2004 – 2014 finns på sid 50 – 60.



Rosie Rothstein.



Göteborgs Lucia, Trädgårdsföreningen, 2013.

Ett särdeles egoföredrag

Nils Wentz

Olov Gedda och Sven Kyllierfeldt var två mycket uppskattade rotarykamrater, som tyvärr inte är med längre. Båda var advokater och hade advokatbyrå tillsammans på Avenyen nära Park Avenue Hôtel där klubben på den tiden hade sina möten, i regel i Taubesalen. De hade läst juridik i Uppsala och uppenbarligen ägnat tid också åt spex och medlemskap i Juvenalorden.

Nu ska det emellertid handla om deras egoföredrag, som de båda skulle hålla gemensamt i klubben. När lunchen började var Sven Kyllierfeldts stol intill presidenten tom, och så förblev den genom hela måltiden ända tills presidenten skulle hälsa de närvarande välkomna. Olov Gedda satt och skruvade på sig och föreföll högst besvärad, medan presidenten verkade beredd att annonsera mässfall. Då öppnades dörren till Taubesalen och en till synes något förvirrad Sven Kyllierfeldt, iklädd skidmundering, kom inflåsande, förberande att han räknat fel på tidsåtgången för sin träning till det förestående Vasaloppet. Olov Gedda bad sammanbitet om ursäkt för sin kollega och anhöll om en stunds paus samt förde ut kollegan ur salen.

Under några minuter satt sedan de församlade och undrade vart det hela skulle bära i väg, men så återkom de båda, Sven Kyllierfeldt nu iklädd mera alldagliga kläder. Olov Gedda kunde nu meddela att de var beredda att hålla egoföredraget. Detta skulle belysa deras yrkesvardag och genomföras i form av en fingerad process: Rotary International ./. Sven Kyllierfeldt. Olov Gedda fick, med hänsyn till omständigheterna, kreera dubbla roller i processen, inte bara domarens utan även åklagarens, medan Sven Kyllierfeldt enbart hade rollen som försvarsadvokat. För att förstärka det illusoriska intrycket satte båda på sig peruker av den typ vi känner

från engelska rättegångar (whigs).

Inledningsvis kontrollerade domaren (Olov Gedda) att alla parter var på plats. Försvarsadvokaten (Sven Kyllierfeldt) meddelade att den tilltalade (Sven Kyllierfeldt) inte var personligen närvarande men hävdade att man likväl kunde genomföra förhandlingen, eftersom den tilltalade SK hade lämnat fullmakt till honom. Domaren (Olov Gedda) accepterade motvilligt detta, dock först sedan han i sur ton frågat försvarsadvokaten huruvida denne observerat att det förelåg fullständig namnöverensstämmelse mellan advokaten och hans klient, ett förhållande som den alltjämt något förvirrade Sven Kyllierfeldt förklarade sig inte ha lagt märke till.

Härefter föredrog åklagaren (Olov Gedda) anklagelseakten, som huvudsakligen gick ut på två saker:

1. Vid ett tidigare lunchsammanträde hade SK trängt sig före i kön till det stora bord mitt i salen där lunchbuffén stod framdukad och knuffat till klubbens äldste ledamot.

2. Vid knuffen hade det gått så illa att denne högst hedervärde ledamots slips kommit att bli doppad i en sässkål.

Sven Kyllierfeldt förnekade, med en för auditoriet i hög grad obegriplig argumentation, att hans klient gjort sig skyldig till något klandervärt. Argumentationen återspeglade i mycket vad som i gamla tider brukade betecknas som brännvinsadvokatyr. Bland annat ville han, som bevis för att



Olov Gedda. Sven Kyllierfeldt.



Lunchsammankomst i Taube-salen, Park Avenue Hotel, 2005.

malören med slipsen inte kunde ses som på något sätt allvarligt, åberopa slipsens aktuella status och halade ur fickan fram en gammal solkig kravatt. Beviset avvisades med bestämthet av domaren (Olov Gedda), som samtidigt kastade en blick av vämjelse och avsmak inte bara på slipsen utan också på försvarsadvokaten.

Därefter höll domaren (Olov Gedda) en utomordentligt kort överläggning med sig själv och avkunnade sedan domen. Domstolen biföll till alla delar åklagarens (Olov Geddas) talan samt uttalade i domskålen att den såg synnerligen allvarligt på det inträffade och att inget annat än strängast möjliga straff kunde komma i fråga. SK dömdes därför till att läsa tre årgångar av Rotary Norden. Det kan tilläggas att vår tidskrift den gången var långt mindre upphetsande än dagens editioner.

Rättegångsklimatet på det sena 1940-talet och tidiga 1950-talet, då Olov Gedda och Sven Kyllierfeldt liksom jag tog våra första steg in i juridiken, skilde sig en hel del från dagens. Då var det inte så sällsynt med högdragna och högfärdiga domare, som uppvisade en nedlåtande attityd mot advokater och andra som biträdde enskilda i rättegångar. Inte heller var det ovanligt med tvivelaktiga rättegångsbiträden, som mer eller mindre gjorde skäl för att kallas brännvinsadvokater. Numera finns det förhoppningsvis inte mycket kvar av dessa oarter, och i dag är advokatväsendets anseende väl jämförbart med domarkårens. Hur som helst så bjöd de båda gamla uppsalaspexarna sina rotarykamrater på en suverän parodi på företeelser som de

stött på under sin advokatverksamhet. När jag efteråt träffade dem förde jag vid många tillfällen deras förnämliga egoföredrag på tal, och vi hade återigen alla tre mycket roligt åt det hela. Jag uttalade då min (låtsade) förbittring över hur Olov Gedda hade gett en helt ogrundad nidsbild av det "upphöjda" domarämbetet samtidigt som jag prisade Sven Kyllierfeldt för hur han så väl hade lyckats fånga många av brännvinsadvokatytrens allra sämsta sidor.



Nils Wentz.

Klubbaftnar

Carl-Eric Blomqvist

Varje verksamhetår har klubbens klubbmästare organiserat en eller två klubbaftnar. Dessa har ofta lockat mer än trettio klubbmedlemmar och gäster. Klubbaftnarna har givit deltagarna tillfälle att besöka olika platser utanför vår vanliga möteslokal.

I oktober 2013 besökte vi Elyseum, som är inrymt i det gamla elverket på Västgötagatan. Där fick vi se hur Göteborg försetts med energi alltifrån gasen kom hit i mitten på 1800-talet till vårt moderna fjärrvärmeverk.

Våren 2013 ordnade vår dåvarande klubbmästare Claes Grill ett studiebesök i Oscar II Fort. Det var lite speciellt eftersom det var Claes farfar som varit chefskonstruktör för fortet. Trots att fukt och tidens tand varit hårt fram med inredningen kunde vi på många ställen se hur vackra många av rummen en gång varit. Vi imponerades också av storleken på de gamla artilleripjäserna som på senare år återförts till fortet. Som vanligt avslutades aftonen med en matbit, som denna gång kunde avnjutas uppe på fortet med en strålande utsikt över inloppet till Göteborg.

På Polishuset fick vi våren 2012 förutom en redogörelse om polisens verksamhet stifta bekantskap med den ridande polisen, polisens hundtjänst och några av polisens fordon. Det var en mycket uppskattad kväll.

Vid en ordinarie fredagssammankomst talade Magnus Månsson om arbetet med att omdana det gamla huvudpostkontoret till ett modernt förstklassigt hotell. Denna följdes några dagar senare av ett besök på arbetsplatsen. Det var speciellt intressant för oss gamla göteborgare att se hur många av de gamla vackra byggnadsdetaljerna på ett naturligt sätt inlemmats i det nya hotellet. Att återse den gamla sorteringshallen, där jag arbetat flera jullov som brevbärare, som en del i ett modernt hotell, var roligt.

En kväll i november 2009 besökte vi en annan gammal vacker byggnad i Göteborg, Eggers Hotel. Vi fick en redogörelse för hotellets historia och gjorde en rundvandring, där vi tittade in i några av de gamla fina rummen och fick höra anekdoter om dessa. Kvällen avslutades med en god supé.

Under åren 2006 - 2009 hade vi våra ordinarie sammankomster på Aveny nr 1. Det var därför roligt att titta bakom kulisserna en kväll och få höra Dan Lexö berätta om sitt projekt att göra om de gamla lokalerna till en modern restaurang.

I dec 2007 arrangerades en klubb-afton tillsammans med Frölunda RK i Wettergrens Bokhandel på Avenyn. Theodor Kallifatides berättade om sitt författarskap och vi fick tillfälle att inhandla julklappar till reducerat pris.



Carl-Eric Blomqvist.



Gothia Tower, 2014.



Liseberg, 2004.



Polishuset, 2010.



Post Hotel, 2011.



Elyseum, 2013.



Oscar II Fort, 2013.



Observatoriet i Slotsskogen, 2010.

Klubbaftnar

Göteborg Kungsporten Rotaryklubb 1979-2014

- 1979 Arla, våren
- 1979 Luftvärnsregementet Lv6 Kviberg, 15 nov
- 1984 Klubbens 20-årsjubileum, Dicksonska Palatset, 24 feb
- 1985 Flygeskader 1, Sätenäs
- 1985 Kammarrätten, skådespelet "Rättegången", 21 nov
- 1986 Odontologen, 29 jan
- 1986 Känsö karantänsanstalt
- 1987 Nya Elfsborgs fästning, 23 sep
- 1987 Pripps Bryggeri, 3 dec
- 1989 Klubbens 25-årsjubileum på Skansen Lejonet, 22 apr
- 1989 Maritimt Centrum, 5 okt
- 1990 14 nov
- 1991 Skogome fängvårdsanstalt, 31 okt
- 1992 Musikhögskolan, 28 okt
- 1992 Gothia – Liseberg, 3 apr
- 1993 Konstepidemin, 21 apr
- 1994 Pripps
- 1994 Klubbens 30-årsjubileum på Park Avenue
- 1995 Barken Viking, 11 apr
- 1995 Volvo bilmuseum, 26 okt
- 1996 Handelshögskolan, 1 apr
- 1996 TV-huset, Delsjövägen
- 1997 Polishuset (första gången)
- 1998 Operan, 16 feb
- 1998 Gunnebo slott, 18 maj
- 1998 Ostindiefararen, 22 okt
- 1999 Villa Belparc, Botaniska Trädgården, sep
- 2000 Trädgårdsföreningen, Palmhuset, Rosenkaféet, 8 maj
- 2000 Hedens Lustgård, hösten
- 2001 Klippans kulturreservat, 16 maj
- 2002 Kungliga Filharmonikerna
- 2002 Universeum



Post Hotel, 2011.



Observatoriet i Slottsskogen, 2010.

- 2003 Rotarykväll för nyintagna medlemmar (hos Ulla Dahlbäck), 22 jan
- 2003 Götatunneln, april
- 2003 Spexföreställning Stenhammarsalen, 28 sep
- 2003 Wettergrens, nov
- 2004 Liseberg, 5 maj
- 2004 Lisebergsteatern, Haggerevy
- 2004 Klubbens 40-årsjubileum på Park Avenue, 11 sep
- 2005 GT vid Järntorget, 16 mar
- 2006 Lärarhögskolan, 17 okt
- 2007 Wettergrens bokhandel, 11 dec
- 2008 Infomöte på Avenyn No 1, 17 apr
- 2008 Styrelsen + nya medlemmar + faddrar (hos Ingegerd Zickert), 3 juni
- 2009 Eggers Hotell, 16 nov
- 2010 Emigranternas hus, 29 apr
- 2010 Observatoriet Slottsskogen, 2 nov
- 2011 Posthotellet, 15 nov
- 2012 Polishuset, 17 apr
- 2012 Botaniska trädgården, 13 sep
- 2013 Oscar II fort, 28 maj
- 2013 Elyseum, 23 okt
- 2014 Gothia Towers, 3 mar



Gothia Tower, 2014.



Elyseum, 2013.



Oscar II Fort, 2013.

Medlemsutveckling

Hans Lindblom

Lite medlemsstatistik från charteråret 1964 och 25 och 50 år senare.

Sedan klubben chartrades har många män, och sedan 1990 också kvinnor, funnits i klubbens medlemsregister. Somliga har gjort mycket korta gästspel i klubben. Under många år rådde närvaroplikt på 60% (numera 50%) och det gjorde att många slutade på grund av tidsbrist. Andra har avgått i samband med att de flyttat från stan, några har lämnat av hälsoskäl. Det är inte många som dött under sin medlemstid i klubben. Naturligtvis har några utträtt därför att de inte funnit sig till rätta eller kommit in i eller känt gemenskap.

Som mest har klubben haft drygt 100 medlemmar. Hur många personer som passerat genom klubben under de femtio åren finns ingen exakt uppgift om. Om man kalkylerar med att klubben i medeltal tagit in fem nya medlemmar varje år innebär det att cirka 300 personer funnits med.

Frånräknat det antal vi är i dag skulle cirka 230 "kommit och gått" genom åren. Vi kan alla dra oss till minnes många trevliga, uppskattade bekanskap och vänner som försvunnit och lämnat tomrum efter sig.

Vår medlem Mauritz Sahlin beskrev för något år sedan den industriella utvecklingen sedan 60-talet i sitt minnesvärda föredrag "Göteborg från industristad till bruksort". Ett femtiotal exempel finns på större företag som fanns i staden då, men som har lagts ner eller flyttat sina huvudkontor till annan ort. Detta har minskat rekryteringsunderlaget till Rotary. Andra kontaktmönster har också påverkat.

Matriklar berättar

En genomgång av matriklarna för charteråret 1964, för 25-års-punkten 1988-89 och den idag aktuella matrikeln 2013/14 ger en bild av ålder, medlemstid, klassifikation och annat.

	Charter	25 år	50 år
Antal klubbar i stan och grannkommuner	5	18	23
Medlemmar i vår klubb	39	75	71
Varav andel kvinnor %	-	-	31
Medelålder – år	52	62	68
Åldersfördelning i %			
-49 år	44	14	7
50-64 år	51	36	28
65-	5	50	65
Yngst resp äldst – år	41-68	42-79	39-92
Medelålder vid inträdet i vår klubb – år	52	49	52
Yngst resp äldst – år	41-68	35-67	34-72
Antal Paul Harris Fellows	-	2	10
Verksamhet i %			
Företagsledare	36	20	4
Egenföretagare	13	20	41
Anställda i privat sektor	15	17	10
Anställda i offentlig sektor	36	43	45
Andel professorer	8	8	6

I fråga om antal år i klubben kan två av våra medlemmar, Stig Karsegård och Nils Wentz, uppvisa rekord – över 40 års medlemskap.

Tid för medlemskap ovan omfattar enbart tiden i Kungälv. Flera av medlemmarna har haft tidigare medlemskap i andra klubbar.

I "verksamhet" har i *Egenföretagare* inräknats ensamföretagare och företagare med få anställda.

Anställda inbegriper chefer i handels- eller industri- eller serviceverksamheter samt intresseorganisationer.

Till *offentligt anställda* har förts verksamma inom stat, kommun och Svenska kyrkan.

Att relatera ålder till yrkesaktivitet är en grov schablon – det finns åtskilliga aktiva rotarianer över 65 år samtidigt som det finns andra som dragit sig tillbaka i förtid.

10 av klubbens medlemmar genom åren har förärats titeln Hedersmedlem. Dessa är Nils Dahlbäck, Ebbe Hagard, Lars Hansson, Åke Holmberg, Stig Ottosson, Bengt Petersen, Hartvig Rygaard, Tor Setterberg, Göran Wassén och Folke Wiesel.

Klubben har genom att växa erbjudit uppskattade möjligheter för dem som dragit sig tillbaka från yrkeslivet att få fortsätta att uppleva ny kunskap om omvärlden, få stimulans och känna god gemenskap. Vi har också välkomnat transfermedlemmar från andra klubbar – såväl i yrkesaktiv ålder som äldre.



Sammankomst 2005.



Nils Dahlbäck.



Hartvig Rygaard.



Ebbe Hagard.



Folke Wiesel.



Stig Ottosson.



Klubblokaler

Bertil Andreazon

1964 - 2005

Sedan starten 1964 fram till augusti 2005 hade klubben sin hemsvist i Taube-salen, dåvarande Park Avenue Hotel. Bilden är en samlingsbild från sista sammankomsten i denna lokal. Efter ägarbyte kom Park Avenue Hotel att kallas Elite Park Avenue Hotel och med dess nya ägare infann sig en annan syn på Rotary och Rotary's verksamhet, som inte bara drabbade vår klubb utan även de andra Rotary-klubbarna som hade sin hemvist i här.



2005 - 2006

Vi blev nödgade att söka ny lokal. Efter en snabbinventering av våra möjligheter fastnade vi efter förhandlingar för Odd Fellows på Vasagatan, varifrån denna bild från Jullunchen år 2005 här hämtad. Nackdelen för krögaren här var att lunchen enbart gjordes i ordning för Rotary och alla skaldelar, som funnits ex vis på Park Avenue, fanns inte här. Kostnaderna blev högre än förväntat för krögaren och därmed priset till oss. Våra vägar skildes åt då verksamhetsåret 2006 var till ända.



2006 - 2009

Den kände krögaren Dan Lexö höll 2006 på att etablera sig i fastigheten Avenyn 1. Vid en genomgång av lokalerna och efter förhandlingar kom vi överens om att göra denna adress till vår nya hemvist fr.o.m. med hösten 2006. Fastighetsägaren och Dan Lexö gjorde en genomgripande restaurering av lokalerna, bl. a. återställdes tak, takmålningar och stuckaturer. Uppenbarligen hade krögaren överskattat intäktsidan och under sommaren 2009 gick Avenyn NO1, som krogen hette, i konkurs. Vi fick reda på detta bara ett par veckor innan vårt verksamhetsår skulle ta sin början och goda råd var dyra.

2009 →

Samråd inom klubben ledde fram till ett sammanträffande med dåvarande VD'n Uwe Löffler, numera ägare av, VD för, och styrelseledamot i Profilrestauranter AB, i vilket Trädgår'n ingår. En snabb överenskommelse nåddes, avtal skrevs och vi kunde inleda verksamhetsåret 2009 i nya lokaler. Andra klubbar följde efter och snart var alla veckodagar intecknade av Rotary.

Vi trivs utmärkt i Trädgår'n, med företagsledningen och köket, som förser oss med en utmärkt smakande lunch i en för oss ändamålsenlig lokal.



Bertil Andreazon.

Vart tar pengarna vägen?

Fredrik Norrman

Kungsportens Rotaryklubb har en ekonomi som baseras på att medlemmarna betalar en årlig avgift, samt bidrag från speciella aktiviteter. Detta har pågått sedan 1964.

Pengarna spenderas sedan på avgifter till Rotary, både centralt och regionalt, baserat på antalet medlemmar. Det som blir över kan ägnas åt att supportera olika aktiviteter.

Den årliga medlemsavgiften inbringrar cirka 90 000 SEK varje år.

Den extraordinära händelse som ger klubbkassan ett rejält tillskott är de år när Leif Ronge har satt ihop en ny bildmatrikel. Det kommer pengar både från sponsorer och som bidrag vid försäljningen av gratismatrikeln. Detta genererade extra pengar 2008-2009. Samtidigt restaurerades presidentkedjan detta verksamhetsår så det blev inte så mycket över.

Vår nuvarande kassör, Hans Anhede, tog dessutom, vid sitt tillträde tag i förvaltningen av inestående pengar så att ränteintäkterna har ökat sedan dess.

Rotary, både Rotary International och distriktet, tar drygt 50% av klubbens årliga pengar.

Det har dessutom under åren varit ett "klubbåtagande" att skänka 100 SEK per medlem varje verksamhetsår till Rotary Foundation.

Ungdomsutbytet har ofta fått ta del av klubbens pengar. Klubbens har ju en tradition att ta hand om utbytesstudenter. Ekonomiskt har de stöttats med en månadspeng där klubben står för hälften och Rotary står för hälften. En student har pga detta kunnat få cirka 1200 SEK per månad i extra fickpengar. Utöver detta har klubben ibland stöttat utbytesstudenter med ett busskort eller en kurs i svenska.

Klubbens föredragshållare får gratis lunch som "ersättning". Samma gäller för klubbens utbytesstudenter. Här spenderar klubben ytterligare cirka 6000 SEK per år. His-

toriskt har klubbinterna föredragshållare haft möjlighet att åtnjuta samma fördel, vilket inte ofta utnyttjats.

Litet olika från år till år har klubben haft möjlighet att lämna in inkomstdeklaration. År 2010 fick klubben möjlighet att betala in 355 SEK extra för att täcka skattekravet.

Indien-projektet, med stort engagemang drivet av Per Haglind från starten 2001 i samarbete med både andra klubbar och privatpersoner, är nog ett av klubbens större engagemang. Detta projekt medförde både supporterande stöd från Rotary centralt såväl som support från SIDA. Här märks samtidigt att det är tungt ansvar för en klubb att driva ett projekt som löper under flera år och en styrelse som byts varje år, det är tur att Per har tagit ett stort ansvar att överbrygga mellan styrelsebytena.

2009-2010 startade klubbens samarbete med integrationsnätverket. Klubben supporterade integrationsnätverket med 10 000 SEK detta år, förutom mycket tid från ett antal av klubbens medlemmar.

Kungsportens Rotaryklubb spenderar under ett verksamhetsår cirka 125 000 SEK. Hälften av dessa pengar går till centrala rotarybetalningar. Övriga pengar har klubben möjlighet att använda för att stötta olika, större och mindre, projekt.

Det är ett privilegium att få vara kassör i Kungsportens Rotaryklubb, ett utmärkt tillfälle att lära känna klubbens medlemmar när lunchavgiften skall tas om hand.



Fredrik Norrman.

275 Rotaryår

Kerstin Keen

När vår klubb firade 40 år, fanns fortfarande några chartermedlemmar kvar i klubben. De kunde därmed även fira 40 årsjubileum som rotarianer just i Göteborg Kungsporten. Nu finns inte längre några chartermedlemmar i livet, men även vid vårt 50 årsjubileum finns två medlemmar som varit medlemmar i klubben i drygt 40 år; Stig Karsegård och Nils Wentz. De blev medlemmar samma dag 1972.

Utöver Nils och Stig finns fem medlemmar, som kom in i klubben under 1970-talet. Både Folke Wiesel och Tomas Löfstedt kan 2015 fira 40 årigt medlemskap. Leif Ronge blev medlem 1976, Lars Himmelman 1977 och Weine Jarnewall 1979.

Tre av dessa sju är domstolsjurister (Nils och Weine i Kammarrätten samt Tomas i Hovrätten). Stig var vid invalet aktiemäklare, startade senare Expertresor men har också hela sitt liv varit lokalhistoriker med Onsala i fokus. Leif var vid invalet marknadschef i Göteborgs Hamn, sedermera företagare inom sjötransporter. Lars är läkare och arbetade länge på Bohuslandstinget med övergripande hälsovårdsfrågor och Folke var rektor på Hvitfeldtska.

Tillsammans representerar de sju mycket av vad som kännetecknar Göteborg; hamn, finansväsen, rättsväsende, utbildning och hälso- och sjukvård. Samtliga var vid invalet i klubben ganska nya på ledande befattningar inom sin yrkesverksamhet. Fem av dem har varit president i klubben.



Lunchsammankomst på Aveny 1.

Tillsammans representerar dessa sju medlemmar, 10 % av klubbens medlemmar, hela 275 Rotaryår och mycket klubbhistoria. Samtliga sju, i dag pensionärer, är ännu efter ca 40 år aktiva i klubben. Nils och Leif är fortfarande mycket flitiga lunchgäster. Hedersmedlemmen Folke kommer ofta tillsammans med hustru Märta. Även övriga fyra håller god kontakt med klubben och känner, att det är viktigt att förbli medlem i klubben och delta i klubbverksamheten. Inte sällan finns 4-5 av de medlemmar som varit med längst i klubben på plats en fredagslunch.

Genom intervjuer med dessa sju män har jag försökt finna essensen både av Rotary som global organisation och



Leif Ronge och Hans Anhede 1995.

av vår egen klubb. Vad kännetecknar vår klubb och varför förblir man medlem i mer än 40 år? Kan vi av historien lära något inför framtiden?

Det finns olika beröringspunkter mellan några av de trogna medlemmarna.

Låt mig peka på två; rättsliga institutioner och civilförsvaret. Nils som flyttade till Göteborg för att bli den förste presidenten inom Kammarrätten 1972, kom in genom hovrättsrådet Lars Lindencrona. Nils i sin tur är fadder till Weine, som också var verksam inom Kammarrätten. Tomas kom från Stockholm till Göteborg som hovrättsråd och det var hovrättspresident Gunnar Lagergren som föreslog Tomas som medlem i vår klubb. Tomas blev sedan lagman inom Hovrätten.

Leif och Lars var som reservofficerare bägge aktiva inom civilförsvaret under 1970-talet och kom från helt olika yrkesbakgrund in i klubben genom Nils Aurell, kanslichef

inom civilförsvarenheten på Länsstyrelsen och president i klubben. Klubben har en tradition av medlemmar i uniform; militärer och poliser.

Kungsporten betraktades annars av andra rotaryklubbar som en akademisk klubb. Förutom domstolar har både Chalmers och Göteborgs Universitet, inte minst Handelshögskolan, varit väl företrädda. Klubben innehöll redan vid chartertillfället professorer och rektorer. Folke blev medlem i klubben genom Lars Alvegren, rektor för Journalisthögskolan.

Stig har en något annorlunda bakgrund och betonar att han kom till klubben genom en av sina kunder Folke Junker, och att Stig i sin tur tog med sig kunder till klubben.

Alla sju är rörande överens om att medlemskapet i Rotary varit värdefullt på många sätt. Genom lunchföredragen i Rotary har de fått möjlighet till ständig utbildning inom många olika områden, som de genom sina yrken näppeligen skulle kommit i kontakt med. Det är fortfarande möjligt att få duktiga föreläsare att komma och tala för en Rotaryklubb utan annan ersättning än en lunch.

Alla sju som varit med länge i klubben betonar, att de under lunchsammankomsterna mött intressanta människor utanför sin egen yrkeskår och att de under korta luncher haft många givande lunchsamtal, ofta inom oväntade områden. Klubbmöten av olika slag på kvällstid har ofta inneburit en kombination av social gemenskap och möte med en för många okänd miljö i Göteborg, såsom Känsö, Polismyndigheten, Hotell Eggers, Observatoriet i Slottsskogen eller Oscar II:s fort. Exempelen är många och synnerligen varierande.

Genom en lång tradition av utbytesstudenter har klubben både visat öppenhet och i praktiken levtt Rotarys devis "Service above self". Samarbetet med Integrationsnätverket på Hisingen utgår också från vikten av individuella mänskliga kontakter. Rotarymedlemskapet har också i flera fall lett både till långvarig vänskap mellan individer och omtanke och stöd i svåra situationer.

Kungsporten är en lunchklubb. Både lunchlokal och lunchkvalité är viktiga. Under många år kunde lunchen avnjutas i Taubesalen, där höstens jubileum ska firas. Men efter några decennier hände det allt oftare, att konferensgäster prioriterades i Taubesalen, och Rotarylunchen flyttades till någon annan lokal inom Park, som så småningom inte längre ville ta emot Rotary. Det blev inledningen till några år av lunchträffar i olika slags lokaler, och luncher av olika kvalité. Att klubben har möjlighet att ordna sina lunchträffar i en bra avskild lokal, där det serveras god lunch är en tillgång. Att medlemmarna numera kan kombinera lunch med en promenad genom Trädgårdsföreningen är en extra bonus.

Göteborg Kungsporten är liksom alla Rotaryklubbar del av en global organisation, där varje klubb är unik inom en viss given ram. Möjligheten att besöka andra klubbar, både i Sverige och utomlands kan inte nog betonas. Det stora globala projektet Polio plus visar på ett fint sätt, hur enskilda människor över hela världen med mycket begränsad egen ekonomisk uppoffring faktiskt kan bidra till en bättre värld.

Kungsporten kännetecknas av vänlig stämning och en god sammanhållning. Unikt för klubben är fotomatriklar, som Leif Ronge är pappa till. Inte mindre än 9 stycken har det blivit sedan 1981. Dessa matriklar, där inte minst nya medlemmar enkelt kunnat lära sig känna igen rotarykamraterna, har säkert bidragit till den goda sammanhållningen. För allt sitt klubbarbete har också Leif belönats med en Paul Harris med två safirer.

Nuska klubben fira 50 år. Det blir klubbens femte jubileumsfirande. Första jubileet var 20 årsfesten den 24 februari 1984, som hölls i Dicksonska Palatset med Bertil Jonason som president. 25 år firades



Märta och Folke Wiesel.

1989 då Weine Jarnevall var president och klubben hade inlett diskussionen om den skulle ta in kvinnliga medlemmar, vilket blivit möjligt genom ett internationellt Rotarybeslut. Tredje gången var 30-årsjubileet 1994 under Gösta Fromms presidentskap och det avhölls med middag och underhållning i Taubesalen. 40-årsfirandet ägde rum i Gothia Towers 2004 med Michael Eckerstein som president. När vi nu firar 50 år har klubben en kvinnlig president Ann Mari Holmstedt, verksam inom Kammarrätten, liksom på sin tid Weine. Kungsportenklubben blev första klubb i Göteborg att ta in kvinnliga medlemmar och det var Folke Wiesel som tog initiativet och blev fadder till mig som kom in i klubben 1990.

Självklart funderar vi alla i jubileumstid på klubbens framtid. Vad är värt att bygga vidare på? Funderingar om framtiden finns även i artikeln Klubbens verksamhet.

Att mötas i vänlig miljö och att under en god lunch kunna föra intressanta samtal med människor med olika bakgrund och dessutom få möjlighet lyssna till goda föredrag inom synnerligen varierande områden inom ramen för en global organisation och samtidigt bidra till en bättre värld – det är vad Göteborg Kungsporten erbjuder. Vi måste bli bättre på att för nästa generation 40-50-åringar i olika ledande befattningar berätta just detta.



Kerstin Keen.

Distriktskonferenser som gett avtryck under de senaste åren

Ann-Marie Holmstedt

Jag antogs som medlem i klubben år 2006. Att det årets distriktskonferens hölls på hemmaplan i Göteborg var inget jag som ny medlem noterade. Då fanns det mera klubbnära företeelser att koncentrera sig på!

Ganska snart blev jag emellertid tillfrågad av klubbens dåvarande president Ingegerd Zickert om jag tillsammans med henne ville delta i 2007 års konferens i Borås. Det var en glädje att redan efter kort tids medlemskap få detta utmärkta tillfälle att ”muta in” en ny nivå av organisationen. Från andra liknande nätverk kände jag till denna genväg och var därför inte sen att tacka ja. Temat för konferensen var Fyr-Frågeprovet, med då 75 år på nacken. Som ny medlem kunde jag notera den centrala plats som Rotarys värdegrund alltjämt hade. – Jag minns även att författaren till en doktorsavhandling redovisade sina rön om Rotarys image och att det vållade en intressant debatt. Utbytesstudenterna genomförde en skicklig ”show” innan det blev dags för kvällen bankett. RU-ungdomarnas uppvisning är ett stående och uppskattat inslag har jag erfarit genom åren. Vatten-Hälsa-Hunger var temat för konferensens andra dag, som bjöd på intressanta föredrag.

Distriktskonferensen är oftast förlagd till första delen av verksamhetsåret, alltså under hösten. År 2008 lyste den dock helt med sin frånvaro och istället hölls konferens i såväl mars som oktober under 2009. PIP Carl-Wilhelm Stenhammar gav en informativ beskrivning av Polio-bekämpningen i världen, vilken genast ledde till ett insamlingsinitiativ för att få in nödvändiga ekonomiska medel från klubbarna. Stenhammar är för övrigt en uppskattad talare vid konferenserna har jag kunnat konstatera. Ett minnesvärt musikinslag, en

minikonsert på solobas, stod Kungälvsporotarianen Magnus Rosén för, med ett förflutet i hårdrockbandet Hammerfall. Med hjälp av ett resebidrag från sin klubb planerade han en konsert-turné i Sydamerika, där entrén skulle utgöras av matpaket, som han dagen därpå skulle dela ut till fattiga behövande människor i sann Rotary-anda!

Representanten för RI-presidenten påminde i sitt tal vid höstens distriktskonferens i Alingsås samma år om att Rotary fanns när FN bildades och att Rotary har gott anseende hos WHO och Unesco. Det var Rotarys tro på utrotningen av polio som övertygat WHO om att gå in i den kampen. – Unicefs ordförande, förra talmannen Birgitta Dahl, talade om utsattheten för barnen i världen, som hon kunnat konstatera under ett flertal resor i Unicefs regi. Det var fråga om misshandel, övergrepp och vanvård, och detta trots att FN:s barnkonvention då undertecknats av alla länder utom USA och Somalia. Dag två ägnades, förutom åt sedvanligt årsmöte, åt etik och Rotarys Läkarbank.

I oktober 2010 hade turen kommit till rotarianerna i Varberg att ansvara för konferens och årsmöte. ”Framtidens ledare” var en framträdande diskussionspunkt i programmet. DG Stefan Rydebo hade erfarit att Rotarys värdegrund inte var enhetlig, utan tog sig olika uttryck på skilda håll i världen. Detta var oroande särskilt som varje ny RI-president levererar ett nytt budskap! Glädjande var dock att antalet klubbar som var representerade vid konferensen ökat betydligt.

Att Rotary står inför en utmaning på flera plan konstaterade distriktets PR-ansvarige 2011. Hur ska vi nå ut, vilket budskap ska vi använda och vilka vill vi nå? Om vi vill att-



13 utbytesstudenter framträdde vid konferensen i Varbergs 2011.

rahera nya yrkesverksamma medlemmar behöver vi lyfta fram fördelarna med medlemskapet och förklara varför vi själv är med i Rotary. ”Framtidsfokus – New Generation” var följaktligen temat för 2011 års konferens på Nya Varvet i Göteborg.

”Västsvenskt Näringsliv” fick fokus året därpå med företrädare för både Göteborgs Hamn, Göteborgs Energi och Trafikverket.

Göteborgs Hotel Post, med vår egen PP Magnus Månsson som ansvarig arkitekt, utgjorde en intressant och ändamålsenlig miljö för den senaste distriktskonferensen. Här fick jag tillfälle att avnjuta Västsvenska Handelskammarens VD Johan Trouvé live. Kunnigt, tydligt och modernt gjorde han klart för oss att Göteborg med omnejd måste lyfta blicken och satsa långsiktigt för att vårt näringsliv ska kunna mäta sig med konkurrenter i såväl öresundsregionen som vårt huvudstadsområde. De tio mest kända västsvenskarna är i omvärldens ögon män över 65 år. Detta blir Göteborgs varumärke! Något som enligt Trouvé måste förändras. Jag kan inte annat än instämma, för att regionen och därmed dess rotary-klubbar ska kunna attrahera unga dynamiska personer.

Efter hand har jag lagt märke till att ökningen av antalet kvinnliga medlemmar i Rotary har gett avtryck bland konferensdeltagarna i stort, men också bland delegaterna vid det avslutande årsmötet. Den tidigare vanligt förekommande konferensinbjudan riktad till medlemmen och medföljande partner tycks vara på upphällningen. Ett bidragande skäl är måhända att kvinnliga medlemmar i större utsträckning deltar i en konferens utan medföljare. Till detta kommer att antalet ensamhushåll är större hos den yngre generationen.

Avslutningsvis vill jag ställa frågan till er mina rotarykamrater: Är ni rotarianer? I så fall tycker jag att ni ska delta i distriktskonferenserna för att få del av ett varierande utbud av intressanta föredrag och för att känna rotaryandan i hela kroppen. I annat fall är ni enbart medlemmar i organisationen!



Ann-Marie Holmstedt.

Klubbens presidenter och guvernörer

Presidenter i Göteborg- Kungsporten Rotaryklubb

64-65 Gunnar Kjellberg
 65-66 Nils Dahlbeck
 66-67 Lars Öberg
 67-68 Hans Edstrand
 68-69 Åke Holmberg
 69-70 Birger Norinder
 70-71 Alf Ljung
 71-72 Ebbe Hagard
 72-73 Göran Uddenberg
 73-74 Lars Alfvegren
 74-75 Folke Westin
 75-76 Lars Lindecrona /
 Hugo Hegeland
 76-77 Göran Wassén
 77-78 Nils Magnus Stenström
 78-79 Nils Wentz
 79-80 Yngve Mårtensson
 80-81 Tage Nyström
 81-82 Nils Aurell
 82-83 Bo Wickström
 83-84 Bertil Jonason
 84-85 Per Åke Henriksson
 85-86 Bernt Norfeldt
 86-87 Holger Bohlin
 87-88 Bo Lindbeck
 88-89 Weine Jarnevall

89-90 Bert Almqvist
 90-91 Folke Wiesel
 91-92 Robert Wignäs
 92-93 Lars Himmelmann
 93-94 Gösta Fromm
 94-95 Dan Mellström
 95-96 Leif Ronge
 96-97 Leif Jönsson
 97-98 Lennart Limberg
 98-99 Bertil Andréazon
 99-00 Kerstin Keen
 00-01 Bertil Sahlin
 01-02 Per Boëthius
 02-03 Ulf Redemo
 03-04 Ulla Dahlbäck Hägglund
 04-05 Michael Eckerstein
 05-06 Monica Pålsson
 06-07 Per Haglind
 07-08 Ingegerd Zickert
 08-09 Magnus Månsson
 09-10 Carl-Eric Blomqvist
 10-11 Staffan Holmgren
 11-12 Östen Carlson
 12-13 Birgitta Köhler
 13-14 Eric Sjöberg
 14-15 Ann-Marie Holmstedt

Guvernörer och assisterande guvernör från Göteborg- Kungsporten RK Rotarydistrikt 2360

71-72 Nils Dahlbäck
 06-07 Ebbe Hagard
 10-15 Per Haglind,
 assisterande Guvernör



*Ulla Dahlbäck Hägglund lämnade över
presidentskapet till Michael Eckerstein
2004.*

Paul Harris Fellowship Award-mottagare

Paul Harris Fellows i Göteborg Kungsportens Rotaryklubb

Gunnar Kjellberg 1973
 Nils Dahlbeck 1976
 Ebbe Hagard 1987
 Bernt Norfeldt 1988
 Hans Edstrand 1992
 Åke Holmberg 1992
 Michael Eckerstein 1997
 Leif Ronge 1997
 Bertil Eskilstorp 1998
 Staffan Holmgren 1999
 Per Haglind 2001
 Bertil Andreason 2003
 Leif Ronge, one safire 2003
 Hans Lindblom 2004
 Thorsten Bengtsson 2005
 Leif Ronge, two safires ... 2008
 Fredrik Norrman 2011

Totalt 15 personer i klubben har fått Paul Harris Fellows utmärkelsen. Osäkert om någon fått utmärkelsen under åren från chartern fram till 1973, dock inte troligt.



*President Magnus Månsson överlämnar Paul Harris Fellows
utmärkelsen, two safires, till Leif Ronge, 2008.*



*President Michael Eckerstein överlämnar Paul Harris
Fellows utmärkelsen till Hans Lindblom, 2004.*

Rotarys historia

Per Haglind

Rotarys historia börjar den 23 februari 1905 i Chicago då Paul P Harris (1869-1947) bjöd in tre likasinnade vänner till sitt kontor, och man beslöt att bilda en klubb för att stödja varandra i affärslivet och samtidigt kunna umgås i trevlig samvaro. Paul Harris var själv advokat, en var kolhandlaren, en var gruvingenjör och en var skraddare. Den lilla klubben växte snabbt, men man höll styvt på att det skulle finnas endast en företrädare för varje yrke. Man roterade mellan varandras arbetsplatser med sammanträdena, och så uppstod namnet Rotary.

Så småningom växte tanken om att man inte bara skulle tjäna varandra utan även det samhälle där man levde.

År 1908 bildades klubb nr 2, nu i San Francisco. Det dröjde ända till år 1972, innan Chicago fick sin andra klubb, O'Hare. År 1910 blev Rotary internationellt genom att en klubb bildades i Winnipeg i Canada. Samma år hålls den första årskongressen, i Chicago, då fanns det i allt 16 klubbar med 1 500 medlemmar. År 1911 togs steget över Atlanten genom tillkomsten av klubbar i Dublin och Belfast på Irland och i London.

Samma år startades en gemensam tidskrift, The National Rotarian, som följande år fick sitt nuvarande namn The Rotarian. Nu präglades även mottoerna "Service above self" och "He profits most who serves best".

År 1921 bildades den första klubben i Frankrike och vid andra världskrigets början det fanns närmare 5 000 klubbar med över 200 000 rotarianer i 77 länder.

Till Norden kom Rotary på 1920-talet i två etapper. År



Paul Harris.

1921 registrerades Köpenhamn Rk och år 1922 Oslo Rk. År 1926 kom först Stockholm Rk till och senare under året Helsingfors Rk.

I vårt västsvenska rotarydistrikt – 2360 – bildades Göteborgs Rk år 1927, Borås Rk år 1930 och Trollhättan Rk 1938. Under perioden 1944-1949 tillkom tio rotaryklubbar, däribland Göteborg Majorna Rk, som bildades år 1947.

Vid utgången av år 2013 fanns i Sverige tio rotarydistrikt – 2310-2410 – med totalt 26 292 medlemmar, varav 24 procent kvinnliga medlemmar. I vårt distrikt – 2360 – fanns vid utgången av år 2013 68 klubbar med totalt 3 395 medlemmar.. Globalt fanns det vid utgång-

en av år 2013 över 34 000 klubbar med fler än 1,2 miljoner medlemmar.

Rotaryrörelsens grundare Paul Harris var för övrigt på besök i Göteborg år 1932. Därvid planterade han ett träd – en amerikansk ek – som ett "Vänskapens träd" i Trädgårdsföreningen invid nuvarande "Brädgårdens" östra gavel. Trädet står fortfarande kvar och har upprepade gånger kompletterats med en bronsplakett. Ett annat träd – en svensk björk – har planterats i en annan del av parken för att påminna om att Carl-Wilhelm Stenhammar från Göteborg var president i Rotary International jubelåret 2005-2006.

Vår del av världen har under åren utvecklats till den rotarytaste, om man tar hänsyn till folkmängden. Det är förvisso en utveckling, som Paul Harris 1905 inte hade kunnat drömma om, även om han var visionär i sitt agerande. Utvecklingen visar organisationens inneboende styrka.

Kvinnligt medlemskap i Rotary

Frågan om kvinnor i Rotary har en lång historia bakom sig och redan år 1950 förslogs av en indisk rotaryklubb att ordet man/manlig skulle försvinna ur klubbstadgarna. Till Lagrådets möte år 1964 gjordes ett förändringsförsök som röstades ned och år 1972 ytterligare ett försök. År 1977 tar en rotaryklubb i Kalifornien, USA, in tre kvinnliga medlemmar, vilket medför att de kastas ut ur Rotary följande år. År 1980 lämnar rotaryklubbar, bland annat från Sverige och Schweiz, in förslag om att ta bort alla formuleringar om "male persons" från regler och stadgar.

År 1983 försvarar The California Superior Court upprätthållandet av "gender-based qualification" i Rotarystadgan, men detta överklagas till The California Court of Appeals som undanröjer möjligheten att utesluta kvinnor. Detta beslut överklagas vidare till U.S. Supreme Court som i maj 1987 beslutar att i USA kan medlemskap i Rotary inte förnekas kvinnor. Rotarys policy och dokument i USA förändras samma år och år 1989 går Lagrådet på samma linje för samtliga stadgar globalt.

The Rotary Foundation

Vid årskongressen i Atlanta 1917 föreslogs att man skulle bilda en fond för undervisningen och välgörenhet "i det goda tjänst i världen". Fonden startades och ombildades 1928 till en stiftelse med en styrelse på fem personer. Visserligen flöt medel in till stiftelsen, men det skulle dröja hela 30 år, innan tillflödet blev anmärkningsvärt. I januari 1947 dog Paul Harris, och styrelsen för Rotary International uppmanade då klubbar världen över att lämna bidrag till Rotary Foundation för att hedra Paul Harris minne. Det blev ett omedelbart och kraftigt gensvar på denna uppmaning, som gjorde det möjligt för stiftelsens styrelse att dela ut stipendier för ett års akademiska studier i främmande land, starta program för studiegruppsutbyte (GSE) och matchande anslag (Matching Grants) mm.

Rotary Foundation – vars fullständiga namn är The Rotary Foundation of Rotary International har under senare år



En volontär ger vaccin till ett barn i byn Côte d' Ivoire, nära Abidjan vid Elfenbenskusten.

använts för olika centralt organiserade insamlingsaktiviteter. Inför Rotarys 75-års jubileum 1980 startades en kampanj, kallad 3 H (hälsa, hunger, humanitet), som gav cirka 8 miljoner USD i bidrag från rotarianer. Med hjälp av dessa bidrag startade man bl a en vaccinationsverksamhet i u-länder, som år 1986 fortsatte i den största kampanj som rotaryvärlden någonsin varit inblandad i – Polio Plus.

I samråd med Världshälsoorganisationen (WHO), Förenta nationernas barnfond (UNICEF) och Centers for Disease Control and Prevention (CDC) har Rotary under den gemensamma parollen End Polio Now och The Global Polio Eradication Initiative (GPEI) åtagit sig att bekosta poliovaccin och att medverka till vaccineringens genomförande. I insamlingsarbetet har Rotary utmanats av Melinda och Bill Gates Foundation – om Rotary samlar in en US-dollar bidrager Gates Foundation med två US-dollar.





U-fonden stöder ett flertal projekt med inriktning på utbildning/yrkesutbildning.

Svenska fonder och ungdomsverksamhet

I Sverige finns sedan år 1968 U-fonden (Svenska Rotarianers fond för internationellt utvecklingsarbete) och stiftelsen Kurt Belfrages Minnesfond, som tillkom 1951, och stiftelsen Rotarys Jubileumsfond 1986.

Ett program, som under de senaste årtiondena tagit fart, är ett organiserat utbyte av skolungdomar. De svenska distrikten har en gemensam organisation för detta. Att unga människor får bo i familjer i främmande land, gå i skola där och leva tillsammans med jämnåriga, är betydelsefullt för den enskilda individens utveckling och mognad. Göteborg-Kungälv har skaffat sig ett välförtjänt gott rykte för sitt aktiva deltagande i ungdomsutbytet.

Inom Rotary finns också en organisation – Rotaractklubbarna – för unga män och kvinnor mellan 18 och 30 år.

Hur förvaltar vi arvet?

Under guvernörens Anna-Carin Dettner besök i klubbarna under första delen av detta rotaryår (2013-2014) har hon bland annat sagt att Rotarys bästa tid ligger framför oss och har också lyft fram behovet av en mera långsiktig planering av klubbarnas verksamhet – förslagsvis i form av löpande treårs-strategiska planer. Uppmaningen med sitt planeringsverktyg har tagits emot bland klubbarna och diskussioner genomförts i grupper bestående av past president, president och inkommande president eller i klubbstyrelsen. Det finns positiva erfarenheter ifrån dessa diskussioner.



Per Haglind, Assisterande guvernör distrikt 2360.



Rotarystandar

Leif Ronge

Flera av Göteborgs Rotaryklubbar höll sina sammanträden på Park Avenue Hotel fram till 2005. Klubbarna samlades om att ha sina pärmar och annat material i två små skrubbar på hotellet. En skrubbe användes av Göteborgs RK, Gamlestadens RK och Kungälvportens RK. Med klubbarnas vetskap om den kommande flytten från hotellet tömdes förråden på västentliga dokument och andra tillhörigheter. När sista dagen för utflyttningen kom fanns det i vår skrubbe och på de ställningar som brukade stå framme under sammanträdena mängder av bordstandar, de flesta utan angivelse vilken klubb de tillhörde. Allt lastades ner i en stor flyttkartong och Magnus Månsson i Kungälvportens RK åtog sig att ta kartongen till sitt kontor på Storgatan. Där blev kartongen stående till 2012 då arkivarien i Kungälvportens RK, Leif Ronge, på begäran av Magnus Månsson, hämtade den.



Kartongen visade sig innehålla cirka 600 standar i en enda röra. De är nu strukna, skannade och katalogiserade i geografiska grupper. Ytterst få har gått att härleda till en bestämd Göteborgsklubb. Några standar torde vara så gamla att endast Göteborgs RK kan ha varit mottagare. De flesta standar har förts hem av Göteborgsrotarianer som varit på resa, men även Rotarianer utifrån har ibland överlämnat standar från sina hemmaklubbar.

Diskussion förs med de tre klubbarna som hade standar lagrade i en skrubbe på park Avenue Hotel om hur originalen och det skannade materialet skall hållas tillgängligt för intresserade Rotarianer. Kanske kan ett

urval digitaliserade standar tryckas på skärmar eller s.k. roll-ups för att användas på klubbarnas sammanträden.





Ett stort antal standar kommer från USA, 172 st. Av dem har 45 snarlika utseenden – ett rektangulärt vitt standar med Rotaryhjulet mitt på och försett med gyllengula fransar, som den

från West Los Angeles. Annars är utformningen mycket variabel ofta med något typiskt för klubbens hemort, en symbol, en byggnad eller en verksamhet.



Från övriga delar av Nord- och Sydamerika kommer 51 standar. Här är några exempel.



Uppenbart har våra Rotarianer varit på resa över hela världen eftersom samlingen innehåller

120 standar från Afrika, Asien, Australien och Oceanien.



Bland ovanliga, originella eller speciellt gamla standar måste här nämnas standar från Belgiska Congo, Rangoon i Burma, Tehran Iran, ett vävt och broderat standar från Frankrike. Även från Uddevalla kommer ett handbroderat standar.

Venedig har gett ut ett standar försett med band och Stockholm Brännkyrka visar upp ett standar med en design som förefaller föråldrad.



I Europa är Storbritannien störst med 66 standar och där är det vanligt att man har Union Jack i sin layout och en trekantig form. Från Frankrike finns 31, från Tyskland 20 och från övriga Europa 78, förutom Norden, varifrån samlingen har 52 standar.

Från Sverige är 33 standar skannade, varav 7 från Göteborg. Övriga Norden har 19 standar.



Paul Harris träd i Göteborg

Leif Ronge

År 1932 gjorde grundaren av Rotary, Paul Harris, en rundresa i Europa. Han besökte bl.a. de nordiska länderna och kom den 29 augusti 1932 till Göteborg. Här åt han lunch på Trädgårdsföreningens restaurang med Göteborgs Rotaryklubb. I parken, norr om restaurangen, planterade han ett träd, en rödek. Den kommer från östra Nordamerika och har fått sitt namn eftersom bladen på hösten blir klart röda. Det latinska namnet är Quercus Rubra i familjen Fagaceae. Någon bild från planteringen i Göteborg verkar inte finnas, dock en bild från Berlin.

På <http://www.rotaryglobalhistoryfellowship.org> kan man komma fram till en film som visar planteringen i Göteborg. Skriv in "1932" under Search for History.



Ur Paul Harris egenhändigt skrivna reseberättelse är följande citat hämtat:

"After four very full and delightful days in Stockholm, I left for Göteborg by the famous Göta canal. This meant two and one half days of perfect rest and relaxation. There were few on board

and for that fact I was thankful, but I was mightily pleased to run across a young man of Swedish ancestry from Chicago. He had been visiting relatives and had much to tell me.

The trip was extremely interesting. The little boat ploughed through salty seas, inland lakes and the tiny canal making its way through the countryside and villages. In one respect the Göta Canal is the most remarkable of all canals. Several times we enjoyed the experience of being lifted from one lock to another in rapid succession. The little boat literally climbed flights of water stairs and then after having finally attained the summit, began its descent on the other side.

Göteborg is the second largest city in Sweden and beautifully situated on the hills overlooking the river and sea. The events were sight—seeing, tree planting and a good meeting. The tree planting was unusual in that it took place in a public park adjoining the restaurant where the club holds its meeting. If the tree lives, Rotarians of this generation and others perhaps will be able to look at it from the dining room while at tending lunch."

Paul Harris hoppades alltså att trädet skulle leva och att framtida Rotarianer skulle kunna se trädet från lunchlokalen. Och så är det för vår och andra Rotaryklubbar som idag sammanträder på Trägår'n. Göteborgs Rotaryklubb hade vid tiden för planeringen sina ordinarie sammankomster på Grand Hotel och under sommarmånaderna på Trädgårdsföreningen.

Trädet uppmärksammades 1957 då Rotarianerna August Bräutigam, Albin Zetterberg, Bengt Kjerrman, Axel Ros, and Torild Hammar kunde konstatera att eken levde, men med en något blygsam tillväxt. Då togs detta foto.

Carl-Wilhelm Stenhammar, RI president 2005-2006, Peter Cassirer, president i Göteborgs Rotaryklubb och Torild



Hammar kunde den 25 januari 2002 se att trädet vuxit rejält. Akke Zimdahl tog ett foto.

Göteborgs Rotaryklubb planterade ett träd, en bok, i Trädgårdsföreningen den 20 juni 2005 som en hyllning till medlemmen Carl-Wilhelm Stenhammars vid hans tillträde som världspresident för Rotary International 2005/06.



Brev och diplom från världspresidenten



FÖR 50 ÅRS
MEDLEMSKAP I ROTARY INTERNATIONAL
tilldelas rotaryklubben i
Göteborg-Kungspporten, Sverige
medlem sedan 29 juni 1964
detta diplom för sitt engagemang
i Rotarys syfte och
i Rotarys ideal Service Above Self.

29 juni 2014
Datum



Ron D. Burton
Rotary Internationals president



ROTARY INTERNATIONAL

RON D. BURTON
President 2013-14
TEL. +1-847-8663025
FAX +1-847-8663390
ron.burton@rotary.org



29 juni 2014

Till medlemmarna i Rotaryklubben Göteborg-Kungspporten

Bästa Rotarykamrater!

Gratulerar till Rotaryklubben Göteborg-Kungspporten på 50-årsdagen. Jag är stolt för er skull nu när ni nått den här viktiga milstolpen.

Precis som alla rotarianer är olika så är även Rotaryklubbarna olika. Varje klubb upptäcker på egen hand hur de kan hjälpa sina samhällen och sina medlemmar på bästa sätt. Varje klubb har möjligheten att stärka sina samhällen. Ert samhälle har fått en fantastisk gåva under de senaste 50 åren. Göteborg är en bättre plats tack vare er, liksom världen i övrigt.

Dessutom ger varje klubb sin unika karaktär till Rotary Internationals familj. Den här mångfalden är en del av Rotarys styrka och det är den som kommer att hålla Rotary levande nu när vi står inför en snabbt föränderlig framtid.

Jag ser fram emot att arbeta med var och en av er med att *engagera Rotary - förändra liv.*

Med vänlig hälsning,



Ron D. Burton

One Rotary Center
1560 Sherman Avenue
Evanston, Illinois
60201-3698 USA
tel +1-847-866 3000
fax +1-847-328 8554
www.rotary.org

Programöversikt - Göteborg Kungsporten Rotaryklubb 2004-2014

Datum, program och föredragshållare	
2004	
07-apr	Överlevande från koncentrationsläger <i>Anika Brewel</i>
14-apr	Att leva som blind – Synskadades Riksförbund <i>Bernt Ledesparv</i>
21-apr	Klämdag
28-apr	Egoföredrag
04-jun	Mitt utbytesår i Sverige <i>Delany Wasser</i>
11-jun	Egoföredrag <i>Ake Åkerman</i>
18-jun	Presidentskifte
25-jun	Midsommarafton
01-jul	GöteborgsOperan hösten 2004 <i>Ulla Dahlbäck</i>
08-jul	Gamlestadens program
15-jul	Tandvård <i>Ingegerd Zickert</i>
22-jul	Gamlestadens program
29-jul	Round Table
05-aug	Gamlestadens program
12-aug	Under framtagning
19-aug	Egoföredrag
26-aug	Japan Convention <i>Isolde Berglund</i>
03-sep	Galapagos – en reseberättelse <i>Per Haglind</i>
10-sep	Författarnas Göteborg <i>Elisabeth Lindberg</i>
17-sep	Barn & Böcker <i>Margaretha Dahlström</i>
24-sep	Allergiproblem & möjligheter <i>Kaj Theman</i>
01-okt	Produktivitetsutveckling (Chalmers) <i>Anders Kinnander</i>
08-okt	Chalmers <i>Jan-Erik Sundgren (numera AB Volvo)</i>
15-okt	Sahlgrenska Akademien <i>Christina Rogestam</i>
22-okt	Göteborgs universitet <i>Gunnar Svedborg</i>
29-okt	Egoföredrag <i>Rosie Rothstein</i>
05-nov	Jubileumsskrift <i>Leif Ronge</i>
12-nov	Stena Adactum <i>Martin Svalstedt</i>
26-nov	Papyrus <i>Mats Nordlander</i>
2005	
07-jan	Klämdag
14-jan	Pedagogen, Studiebesök, lunch
21-jan	Ambassadörsstipendiat från Tyskland <i>Rolf Neuhaus</i>
28-jan	Göteborgs Infrastruktur <i>Leif Blomqvist</i>
04-feb	Rödlistade växter <i>Lars Arvidsson</i>
11-feb	Gatunamn i Göteborg <i>Lars O Carlsson</i>
18-feb	Gammalt & nytt på Göteborgs Stadsmuseum <i>Gunnar Dahlström</i>

25-feb	Göta Kanal <i>Håkan Gullberg</i>	26-aug	Expedition till Svalbard <i>Gunilla Jacobsson</i>
04-mar	Osteoporos <i>Dan Mellström</i>	02-sep	OddFellow-huset – en information
11-mar	Min USA-vistelse <i>Clara Ellsinger</i>	09-sep	Kyrkogårdar i Göteborg <i>Staffan Holmberg</i>
18-mar	Egoföredrag <i>Åse Nyberg</i>	16-sep	Att segla en Ostindiefarar <i>Peter Kaalund</i>
25-mar	Långfredag	23-sep	Egoföredrag <i>Brian McHugh</i>
01-apr	Om Bryggan + info av Kristen Taylor <i>Jan Linde</i>	30-sep	Ramel International <i>Gunnilla Ramell</i>
08-apr	Göteborgs Parker <i>Lars Johansson</i>	07-okt	Mitt utlandsår med Rotary <i>Erika Lagström</i>
15-apr	Sverige under 2:a världskriget <i>Martin Fritz</i>	14-okt	Egoföredrag <i>Cary Karphammar</i>
22-apr	Vår biskops funderingar <i>Carl-Axel Aurelius</i>	21-okt	Pantbanken <i>Björn Gustafsson</i>
29-apr	Scenarioplanering – att förhålla sig till framtiden <i>Martin Börjesson</i>	28-okt	Make Your Future <i>Rosie Rothstein</i>
06-maj	Klämdag'	04-nov	Mitt år i Sverige <i>Kirsten Taylor</i>
13-maj	Mitt år som utbytesstudent <i>Mattias Helgesson</i>	11-nov	Egoföredrag <i>Lena Sievert</i>
20-maj	Indienprojektet samt info av Kristen Taylor <i>Per Haglind</i>	18-nov	Mitt år i Sverige <i>Erika Lagström</i>
27-maj	Västlänken – bakgrund, planering, teknik <i>Anders Sundberg</i>	25-nov	Vad betyder Universeum för oss människor <i>Marie Rådbo</i>
03-jun	Unionsupplösningen 100 år <i>Lennart Limberg</i>	02-dec	För Svensken om Svenskan <i>Lars Gunnar Arvidsson</i>
10-jun	Om Torgny Segerstedt <i>Mikael Romanus</i>	2006	
17-jun	Presidentskifte	06-jan	Klämdag
24-jun	Midsommarafton	13-jan	Afrika – Himmel & Helvete <i>Pia Myken</i>
14-jul	Förändringar inom Polismyndigheten <i>Bjarne Lundin</i>	20-jan	Egoföredrag <i>Pia Nyman</i>
11-aug	Lassemäsemarknad i Göteborg (torsdag > Gamlestaden) <i>Birgitta Skarin-Frykman</i>	27-jan	Blåbär Design – Tankens kraft är stor <i>Christina Nilroth</i>
19-aug	Besök av DG		

03-feb	Räntechock eller? <i>Gunilla Nyström</i>	16-jun	36 år på gymnasiet <i>Carl-Erik Blomqvist</i>	26-jan	Sjöräddningen 100 år <i>Rolf Westerström</i>	08-jun	En volontärresa i Afrika <i>Åsa Örjefelt</i>
10-feb	Från bönehus till opera <i>Rolf Nilsson</i>	23-jun	Klämdag	02-feb	Ostindiefararen Götheborg <i>Rolf Törefeldt</i>	15-jun	Om Kungssportens utbytesstudenter <i>Stephanie Dener - Michael Eckerstein</i>
17-feb	Rotary Foundation <i>Hans Lindblom</i>	03-aug	Rotary Youth Leadership Association (torsdag) <i>Mattias Helgesson</i>	09-feb	Forskning och utbildning inom sjöfarten <i>Olle Rutgersson</i>	22-jun	Midsommarafton
24-feb	Nidingens framtid <i>Stig Karsegård</i>	11-aug	Islam och globalisering <i>Maria Häggblom</i>	16-feb	Egoföredrag <i>Berit Karlsson</i>	29-jun	Presidentskifte
03-mar	Göteborgs Tekniska Gymnasium, med telematiken i siktet <i>Magnus Karlsson</i>	18-aug	Round Table	23-feb	Maritiman/Göteborgs maritima museum <i>Per Kärnman</i>	24-aug	Om Web-mognad <i>Stig Ottosson</i>
10-mar	Connect Väst <i>Lena Westman</i>	25-aug	Hästliv på Åby, en entusiast berättar <i>Carl Strand</i>	02-mar	Hur påverkar fördomar situationer i arbetslivet <i>Ali Noori/Susanne Lotzke</i>	31-aug	Höstens program på GöteborgsOperan <i>Ulla Dahlbäck</i>
17-mar	Telematics Valley <i>Greg Geislarth</i>	01-sep	De globala sjöfarts- och varvsmarknaderna <i>Christopher Pålsson</i>	09-mar	Västarvet <i>Hans Manneby</i>	28-sep	Om Brottsofferjourens arbete <i>Anne Holmdal</i>
24-mar	Trafiksäkerhetsarbetet idag <i>Per Eneroth</i>	08-sep	Funderingar kring arkitektur <i>Jan Izikowitz</i>	16-mar	Egoföredrag <i>Stig Ottosson</i>	05-okt	Årets Rotarystipendiat presenterar sig <i>Siobahn Edwards</i>
31-mar	Västtrafik, projekt K2020 – Om morgondagens trafikresenärer <i>Lina Lindquist</i>	15-sep	Fotboll för alla <i>Bert Andersson</i>	23-mar	Pater Noster, en fyrs färd hem <i>Agneta Olsson</i>	12-okt	Berättar om sin stipendietid <i>Anton Valtersson</i>
07-apr	Sherry – Spaniens pärla <i>Barbro & Jan Gustavsson</i>	22-sep	Arkitektur & Lödöse Museum <i>Jan Johansson</i>	30-mar	Vattenprojektet i Indien <i>Per Haglind</i>	19-okt	Sjöfartsmuseet – att förnya en folkkär tradition <i>Anna Rosengren</i>
14-apr	Långfredag	29-sep	Upplevelserik arkitektur <i>Magnus Månsson</i>	06-apr	Långfredag	26-okt	Naturhistoriska museet – då, nu och i framtiden <i>Ann Strömberg</i>
21-apr	Egoföredrag <i>Birgitta Skarin-Frykman</i>	06-okt	En ståuppkomikers vardag <i>Helén Nordenborg</i>	13-apr	Judisk ”ras” som äktenskapshinder i Sverige 1935-1945 <i>Anders Jarlert</i>	02-nov	Visitation av DG
28-apr	Borgerliga begravningar <i>Margareta Lindholm</i>	13-okt	Om retorik <i>Maria Hägglund</i>	20-apr	Monitoren Sölve <i>Curt S Ohlsson</i>	09-nov	Elektricitet, vad ska de’ va’ bra för? <i>Bryan McHugh</i>
05-maj	Den nya utlänningslagstiftningen <i>Gösta Fromm</i>	20-okt	Om sjömansutbildning <i>Johan Jahnsberg</i>	27-apr	När ska Sverige gå med i EU <i>Biger Möller</i>	16-nov	Ett tandvårdshälsoprojekt i Burkina Faso <i>Sara Thorbert</i>
12-maj	Egoföredrag <i>Folke Grauers</i>	27-okt	En integrationsfråga <i>Baram Atabeyli</i>	04-maj	In Kalabrien <i>Tine Bjune</i>	23-nov	Design för alla – nödvändigt för vissa, bra för alla <i>Eva-Stina Björk</i>
19-maj	EU SustAccess – ett miljölogistiskt projekt <i>Dick Harmsen</i>	01-dec	Upplevelserik arkitektur <i>Magnus Månsson</i>	11-maj	Akustiken – om akustik <i>Jan Inge Gustavsson</i>	30-nov	Egoföredrag <i>Östen Carlsson</i>
26-maj	Klämdag	22-dec	Biståndsarbete för Världsbanken & Sida <i>Lennart Königsson</i>	18-maj	Klämdag	14-dec	Utveckling av Innerstaden <i>Marianne Sörling</i>
02-jun	Från bönehus till opera, akt 2 <i>Rolf Nilsson</i>	2007		25-maj	Egoföredrag <i>Margareta Unander</i>	2008	
09-jun	Om öltillverkning och ölsorter <i>Mikael Engström</i>	12-jan	Egoföredrag <i>Berit Karlsson</i>	01-jun	Föreningen Norden i nytt ljus <i>Karin Södersten</i>	11-jan	Projektet Cristrer Carlanders sjukjournaler 1973-1814 <i>Gudrun Nyberg</i>
		19-jan	Gårdsten utifrån ett samhällsbyggande <i>Katarina Ahlqvist</i>			18-jan	Om BRIS’ verksamhet <i>Kerstin Sjöbratt</i>

25-jan Ego föredrag
Ann-Marie Holmstedt

01-feb Göteborgs Masters 2008
Mikael Gyllenhammar

08-feb Ego föredrag
Björn Gustavsson

15-feb Kvacksalveri i Göteborg omkring 1800
Gudrun Nyberg

22-feb Kvinnor inom sjöfarten
Berit Blomquist

29-feb Baddräktskungen
Panos Papadopoulos

07-mar Inledningen av ett kultursamarbete
Sverige-Jordanien
Ragnhild Lundén

14-mar Göteborgs universitet
Pam Fredman

28-mar Ego föredrag
Eric Sjöberg

04-apr Utmaningar för Göteborg
Göran Johansson

11-apr Göteborg Operans kommande program
Ulla Dahlsbäck

18-apr Ego föredrag
Rosi Tholin

25-apr VD på Andra AP-Fonden
Eva Halvarsson

09-maj Om civilkurage
Brian Palmer

16-maj Koleran i Göteborg
Lars Himmelman

23-maj Regionalchef SÄPO
Carina Persson

30-maj Breda Hallberg & Majblomman
Stig Karsegård

13-jun Om sitt år i Göteborg (Rotarystipendiat)
Siobahn Edwards

27-jun Presidentskifte

15-aug Ego föredrag
Maiana Lundaby

22-aug Kroatien – Mediteranea as it once was
Kaj Theman

29-aug Ego föredrag
Razvan Nutu

05-sep Ego föredrag
Birgitta Köhler

12-sep Ego föredrag
Maria Löfström

19-sep Chalmers
Karin Markides

26-sep Radikal konservativ
Ellen Key

03-okt Världen är ett spännande ställe
Margareta Alin

10-okt Guvernörsvisitation

17-okt Göteborgs Stadsmuseum
Ingrid Lomfors

24-okt De judiska helgdagarna
Peter Borenstein

07-nov Entreprenörskap – samverkan mellan akademi
& lokala uppfinnarföreningar
Lena Nyström

14-nov Gång & organiserad brottslighet
Bertil Claesson

21-nov Ego föredrag
Björn Hedberg

28-nov På isbrytare i Antarktis
Maria Hermansson

05-dec Ego föredrag
Christina Nilroth

12-dec Göteborgs Stadsmuseum
Ingrid Lomfors

19-dec Jullunch

2009

09-jan Vår man i London
Per Nordangård

16-jan Kulturen i Göteborg
Björn Sandmark

23-jan Ego föredrag
Christina Nilroth

06-feb Ambassadorial Scholar in South Africa
Britt Coles

13-feb Rivieran tur & retur, min resa i livet
Sten Edgar Staxänd

20-feb Göteborgs Kommun
Anneli Hulthén

27-feb Marknasföreläsning i turistlandet Sverige, GB & D
Barbro McAusland

06-mar Ingela Gathenhielm, Kapardrottningen
Magalena Andersson & Stig Karsegård

13-mar Trainee i Kenya
David Wennergren

20-mar Kvinna & präst i Göteborgs skärgård
Agneta Olsson

27-mar Lite om bin & honung
Sven Holmqvist

03-apr Rivieran tur & retur, min resa i livet
Sten Edgar Staxänd

10-apr Långfredag

17-apr Koloxidfrågan – vår tids största bedrägeri?
Lars G Franzén

24-apr Gud har 99 namn
Kajsa Linderoth/Marcus Nilsson

08-maj Ego föredrag
Lars Sundberg

15-maj The Florence Academy
Anders Birath

29-maj Mat är viktigt – men vad är riktigt?
Tore Scherstén

05-jun Klubbens Mentorsprojekt
Kerstin Keen

12-jun Ego föredrag
Magnus Broomé

19-jun Midsommarafton

26-jun Presidentskifte

07-aug Volontär i Senegal
Jonathan Rothstein

14-aug Skattebetalarnas Förening i Göteborg
Björn Hedberg

21-aug Handelskammaren – Troligtvis världens största
nätverk för affärer
Robert Odenljung

28-aug EU-projektet, Biblioteket som intern mötesplats
Randi Myhre

04-sep Göteborgsregionens traineeprogram
Xose Villegas

11-sep Främling i folkhemmet – ett högerspöke ser
tillbaka
Lars Tobisson

18-sep Föreningen Botaniskas Vänner
Claes Grill

25-sep Göteborgs Närradioförening
Sarah Rinkel

02-okt Jobbcoaching
Monica Schmidt/Angelica Osbak

09-okt Stadsodling
Niklas Wennberg

16-okt Ego föredrag
Ann Katrine Hjelmberg

23-okt BRIS
Kerstin Sjöbratt

30-okt Guvernörsvisitation

06-nov Info Minskresan
Magnus Månsson/Eric Sjöberg

13-nov Att vara konsul för Litauen
Birgitta Jacobsson-Ekblom

20-nov Klubbens mentorskap
Monica Pahlsson

27-nov	Transsibiriska järnvägen <i>Britt Färdigh Lindahl</i>	23-apr	Exportrådet <i>Torgny Söderlund</i>
04-dec	KRIS <i>Martin Johansson</i>	07-maj	Volontär som pensionär – En resa i Peru <i>Lisbeth & Eric Sjöberg</i>
11-dec	Boktips inför julen <i>Thorsten Bengtsson</i>	14-maj	Klämdag
		21-maj	FN & FN-upphandling <i>Leif Norberg</i>
2010		28-maj	Ghana Vehicles for change <i>Fredrik Andersson</i>
08-jan	Bana väg i väst <i>Lennart Dage</i>	04-jun	IT inom Svenska Kyrkan <i>Razvan Nutu</i>
15-jan	KRIS <i>Martin Johansson</i>	11-jun	Snart Sommarlov <i>Rosie R & Björn H</i>
22-jan	Enterprise Europé Network <i>Ulrik Firniss</i>	18-jun	Presidentskifte
29-jan	Kinesisk affärskultur <i>Marin Henningsson</i>	25-jun	Midsommarafton
05-feb	Framtidsfrön <i>Carin Savetun</i>	13-aug	Presidenten har ordet <i>Staffan Holmberg</i>
12-feb	Yennegaprogess – ett pågående projekt <i>Stina Brage</i>	20-aug	Robert om sig själv och om Moldavien <i>Robert Hörnquist</i>
19-feb	Tillväxt Biskopsgården – EU projekt Hållbar stadsutveckling <i>Rosie Rothstein</i>	27-aug	Min tid i Japan <i>Randi Jerndal</i>
26-feb	All framtid är genuint oförutsägbart <i>Bertil Andreazon</i>	03-sep	The Fair <i>Sebastian Stjernlund</i>
05-mar	Minskbesök <i>Besökare från Minsk</i>	10-sep	Hantera Livet <i>Ulrik Lork</i>
12-mar	Rotary's ungdomsutbyte <i>Ann-Marie Holmström</i>	17-sep	Globetrotter <i>Gunnar Mattsson</i>
19-mar	Vitryssland - Europas eviga diktatur <i>Cecilia Wigström</i>	24-sep	Egoföredrag <i>Conny Persson</i>
26-mar	Mina 25 år på Biblioteksmässan <i>Bertil Falk</i>	01-okt	Upp! Ett ungdomsmarknadsprojekt <i>Raquel Sanchez</i>
09-apr	Göteborg – Från Indusristad till Brukssamhälle <i>Mauritz Sahlin</i>	08-okt	Ship to Gaza <i>Joakim Ramberg</i>
16-apr	Egoföredrag <i>Mats Bergenfors</i>	15-okt	Så skapar vi innovationer i Sverige <i>Cecilia Ramberg</i>
		22-okt	Industriell design - Produkter från 70/80-talen som inte lanserades <i>P-O Landgren</i>

29-okt	Ansvar – som människa och som anställd' <i>Gill Widell</i>	25-mar	Kina – den nya globala stormakten <i>Nils-Olof Ericsson</i>
05-nov	Guvernörsvisitation	01-apr	All aboard: Ett nytt båtkoncept som inkluderar kvinnans önskemål i fritidsbåt <i>Camilla Palmertz</i>
12-nov	BUV Ghana – Hur gick det sedan? <i>Fredrik Andersson</i>	08-apr	Svenska Fyrsällskapet <i>Esbjörn Hillberg</i>
19-nov	Tiden efter min 'stroke' <i>P-O Svensson</i>	15-apr	Som kirurg i Kenya <i>Göran Claes</i>
26-nov	Utbytesstudenten berättar <i>Jeff Beven</i>	22-apr	Långfredag
03-dec	Årsmöte	29-apr	Korruption som samhällsproblem <i>Bo Rothstein</i>
10-dec	Boktips <i>Thorsten Bengtsson & Ann Wettergren</i>	06-maj	Egoföredrag <i>Ewa Sellin</i>
17-dec	Jullunch	13-maj	West Sweden <i>Rune Malm</i>
2011		20-maj	Ljud, vibrationer och energieffektivisering <i>Örjan Johansson</i>
07-jan	Utbytesstudent <i>Sergio Ferreira</i>	27-maj	Utbytesstudent <i>Sergio Ferreira</i>
14-jan	Standards – Volvo <i>Jan-Olof Grundén</i>	10-jun	Infrastruktur i Västsverige <i>Ingrid Winblad</i>
21-jan	Med Rotary Friendship Exch. Till New Zealand <i>Isolde & Lars Sundberg</i>	17-jun	Presidentskifte
28-jan	Svenska Fyrsällskapet <i>Esbjörn Hillberg</i>	25-jun	Midsommarafton
04-feb	Mini-egon <i>Kerstin Keen/Nilz Wentz</i>	12-aug	Tre år till valet – Maktkamp mellan Reinfeldt & Juholt <i>Mats J Larsson</i>
11-feb	Företagarna <i>Maria Derner</i>	19-aug	Nyttillträdd president har ordet <i>Östen Carlsson</i>
18-feb	Medicinsk Forskning <i>Conny Persson</i>	26-aug	Egoföredrag <i>Helena Streiffert</i>
25-feb	Korruption som samhällsproblem <i>Bo Rothstein</i>	02-sep	Svensk utvandring till Australien <i>Lennart Limberg</i>
04-mar	Utbytesstudent <i>Sergio Ferreira</i>	16-sep	Recycling <i>Sebastian Tamm</i>
11-mar	Hungerprojektet i Göteborg <i>Lisa Birath</i>	23-sep	Victoria Hallenius – konstnär <i>Victoria Hallenius</i>
18-mar	Internationaliseringsarbete <i>Claes Alvestam</i>		

30-sep Att göra affärer i Ryssland
Hans Anbede

07-okt Om Great Andoh
Emelie Kanter

14-okt Uppfinnarens villkor
Johan Ullman

21-okt Managementmetoder
Camilla Classén

28-okt Ytterligare fragment från mitt yrkesliv
Nils Wentz

04-nov Guvernörsvisitation

11-nov Kvinnojouren Frideborg
Margaretha Ramberg

18-nov Från Post till Hotell
Magnus Månsson

25-nov Om fågelkunskap
Knut Aurell

02-dec Årsmöte

09-dec Historiska reflektioner över Frankrike
Roberg Hörnquist

16-dec Jullunch

2012

13-jan Mannen bakom Röhsska
Louise Brodin

20-jan A world divided: Native and Non-native speakers
Deborah Fronko

27-jan Bohusläns Flora
Evastina Blomgren

03-feb Augustpriset
Olav Magnusson

10-feb Levingitarren – En Göteborgsk Musikepok
Göran Levin

17-feb Stiftelsen Soptippens verksamheter i Ecuador
Ulla-Britta Palm

24-feb Handelshögskolans samarbete med näringslivet
Ingela Palmgren

06-apr Långfredag

13-apr Om Stadsmissionen i Göteborg
Lotta Säfström

20-apr Ego föredrag
Piotr Kiszkiel

27-apr Sjöstycken målade av befäl vid Kungl Flottan
Carl Krusell

04-maj Utbytesår i Australien
Fredrik Ullman

11-maj Svenska Kyrkans egendommar
Staffan Holmgren

18-maj Klämdag

25-maj EU's fiskepolitik
Joakim Hjelm

01-jun SKF rullar på
Tore Bertilsson

08-jun Rotarystipendiat
Elise.....

15-jun Integreationsnätverket
Behjat Sharifi

17-aug Lacrimosa
Eva-Marie Liffner

24-aug 25 år i Göteborgs musikliv
Sture Karlsson

31-aug Budgetarbete i Västra Götaland
Johnny Magnusson

07-sep Klubbens Japanstipendiat
Ines Hansson

14-sep Ego föredrag
Peter Larsson

21-sep Ego föredrag
Morgan Orvenholt

28-sep Behandling av orala implantat - forskning > klinisk verklighet
Ulf Lekholm

05-okt Svagdricka, öl och Loranga
Leif Ronge

12-okt ÅSKA design, trädgårdsdesign
Åsa Rehdell

19-okt Utbytesstudenten
Ryan A.

26-okt Lean i praktiken
Pia Anbede

02-nov Inte hopplös
Elisabeth Anderton

09-nov Guvernörsvisitation

16-nov Solvärme i solen i villan
Lisa Ossman

23-nov Dalheimers hus
Kenneth Ericsson

30-nov Tandblekning
Catarina Wallman

07-dec Årsmöte

14-dec Julbord

2013

11-jan Nyföretagarcentrum Göteborgsregionen
Rosie Rothstein

18-jan Rotary i Singapore
Linus Hammarstrand

25-jan Jag gör Göteborg vackrare
Nina Nordström

01-feb Strategisk konflikthantering
Ulrika Gusaavsson

08-feb Vad händer på energifronten i Brüssels och vad gör vi i Göteborg
Henrik Forsgren

15-feb Västlänken i nuläget
Lennart Dage

22-feb Omvärdera affärsframgång – för modiga företag som vill ligga i framkanten
Emma Petersson/Eva Solly

01-mar Röst och ledarförmåga
Aili Larsson

08-mar Projektet Nevo Drom – En ny väg.
Av Romer för Romer
Susanne Lotzke

15-mar Jämställd industri – en utopi?
Emauelle Sylvan

22-mar Så fungerar Facebook
Nina Nordström

05-apr Vi-skogen – finns den?
Emma Eineskog

12-apr Ågrenska Stiftelsen
Roberg Hejdenberg

19-apr En barndomsidé blir verklighet
Eric Sjöberg

26-apr Ego föredrag
Susanna Berntsson

03-maj RISH
Folke Hjalmer

10-maj Klämdag

17-maj Ego föredrag
Gunilla Svedberg

24-maj Ekumenisk följeslagare på Västbanken
Roland Hortlund

31-maj Utbytesstudenten berättar
Ryan Antoniuk

07-juni Klämdag

14-juni Internationella Engelska Skolan
Ann-Christin Rothstein

21-juni Midsommar

28-juni Presidentskifte

09-aug Nordiska Sommaruniversitetet
Johan Söderberg

16-aug Guvernörsvisitation

23-aug Om Sjöräddningssällskapet
Rolf Westerström

30-aug Fattigdomsprojektet
Björn Järbur

13-sep Ego föredrag
Anna Arnell

20-sep Rotary Foundation
Hans Johansosn

27-sep Mitt förflutna musikliv
Peter Schéle

04-okt Mystikern från Kumla Anders Collin
Birgitta Rengmyr-Lövgren

11-okt Göteborgskommissionen
Barbara Czarniawska

18-okt Solenergi – Banjara Basti
Kim Sjögren

25-okt Energihus
Josua Smedberg

08-nov Havre icgh dess flr iss abdra okända möjligheter
Magnus Härröd

15-nov Skånsk lantbruk i ett EU perspektiv
Göran Trobro

22-nov Rotary Peace Center vid Uppsala Universitet
Suzanne Brenning

29-nov Victoria Crysuaana – från frö till blomma
Erik Holgersson/Åsa Dahlbeck

06-dec Årsmöte

13-dec Jullunch med Göteborgs Lucia

2014

10-jan Hitlers Olympiad
Sven-Ivar Jögård

17-jan Livsträdet om stress
Annelie Andréasson

24-jan QR-koden
Stig Ottosson

31-jan Göteborgs Hamn
Åsa Kjellberg/Cecilia Carlsson

07-feb Mitt utbytesår i Taiwan
Frida Söderberg

14-feb QR-koden
Stig Ottosson

21-feb End Polio Now
Per Haglind

28-feb Nyttigheter & Njutning
Urban Nyberg

07-mar Varför vindkraft?
Urban Norell

14-mar Min Morfar Gustaf Dahlén - Innovatör & Entreprenör
Peter Keen

21-mar Ambulanssjukvården
Jonas Högberg

28-mar Påbyggnad & Ombyggnad - Tripple Towers
Eric Samuelsson

04-apr Om gatunamn i Göteborg
Louise Brodin

02-maj Ingen sammankomst

09-maj Göteborgs Park & Natur
Agneta Jögård

16-maj Polisiära promemior och plumpar i protokollet
Gösta Froom

23-maj Göteborgs Garnison & Försvarsmedicinskt Centrum
Mikael Åkerström

30-maj Ingen sammankomst

6-juni Sveriges Nationaldag, ingen sammankomst

13-juni Segling i förbjudna vatten
Per-Arne Jigénus

20-juni Midsommarafton, ingen sammankomst

27-juni Presidentskifte

Tack!

Klubben tackar för alla bidrag i form text och bild och våra sponsorer nedan som gör det möjligt att trycka denna bok.



Michael Eckerstein.



Stig Karsegård.



Magnus Månsson.



Mauritz Sablin.



Kenneth Uddh.

Våra fredagssammankomster genomföres i Restaurang Trädgårn, Nya Allén 11, 411 38 GÖTEBORG

Sammankomsterna börjar 12.15 och pågår till 13.15. Minglet påbörjas redan kl 11.45.

Klubbens bankgiro: 5581-0154
Hemsida: www.kungsrotary.se



Klubbens 40 första år finns skildrade i skriften Göteborg Kungsporten Rotaryklubb 40 år, 1964-2004. Den finns att läsa på www.kungsrotary.se/medlemsinformation



Fredagen den 19 september 2014 firar vi klubbens 50-åriga tillvaro. Vi gör detta genom en jubileumsmiddag på Elite Park Avenue.



Nu har ytterligare tio år gått och Klubben har glädjen att fira 50 år. Även denna gång ger Klubben ut en skrift för att främst behandla de senaste tio åren.

I denna skrift har flera av Klubbens medlemmar på olika sätt fått belysa utvecklingen och även gett kommentarer till sin syn på den tid som varit och vad som kan förväntas av framtiden. Om klubbstatistik, ekonomi, projektinsatser, konferenser, klubbafnär och minnen från veckomötena m.m. finns mycket intressant och trevligt att läsa.



Göteborg-Kungsporten Rotary Club