

Några ord om Rotary

Leif Ronge 29 nov 2019

Under mina 43 år som rotarian har jag anat och många gånger förstått att medlemmarnas kunskaper om Rotary är bristfällig. Detta har påtalats vid flera tillfällen och det finns ett antal broschyrer, infoblad och AV-material att tillgå. Ämnet är alltför stort för att här ge en total bild av Rotary. Även om man studerar www.rotary.org är det svårt att få en klar uppfattning av Rotarys organisation.

Paul Harris startade Rotary 1905 i Chicago. Han bjöd in tre vänner och de beslöt att bilda en klubb för att stödja varandra i affärlivet och samtidigt ha trevligt tillsammans.

Paul var advokat, en var kolhandlare, en gruvingenjör och en skräddare. När klubben växte höll man hårt på att det skulle vara bara en företrädare för varje yrke. Man roterade mellan varandras arbetsplatser, där av namnet Rotary.

Senare växte tanken på att inte bara berika varandra utan även tjäna det samhälle där de levde. Därmed skapades devisen ”Service above self”.

1910 blev Rotary internationellt genom en klubb i Kanada. Senare i Belfast och London. I Norden bildades klubbar på 1920-talet. På 1940-talet fanns det 200 000 Rotarianer i 77 länder. Idag finns det cirka 1,2 miljoner Rotarianer i cirka 35 000 klubbar.

Här i Västsverige startades Göteborgs RK 1927. Vår klubb chartrades i juni 1964 med G K Kjellberg som president. Bland senare presidenter kan nämnas Nils Dahlbeck, Ebbe Hagard, Tage Nyström, Holger Bohlin m.fl. av klubbens nuvarande medlemmar.

Längst medlemskap har Nils Wentz och Stig Karsegård (1972). Nils Aurell och jag började framställa vår bildmatrikel 1982 med det klara syftet att vi klubbmedlemmar skulle lära känna varandra bättre.

År 1989 beslöt Rotary att anta kvinnliga medlemmar. Kerstin Keen blev den första kvinnliga Rotarianen i Göteborg och i vår klubb, det var i mars 1990. Senare kom Monica Pahlsson och Ingegerd Zickert.

När Paul Harris dog 1947 ökade insamlingarna till Rotary Foundation påtagligt. En stor del av fondens pengar går till End Polio Now.

Rotary har många olika aktiviteter och grupperingar. Enligt www.rotary.org är Rotary uppbyggt av tre delar: Klubbarna, Rotary International och Rotary Foundation. Det finns dock olika grupperingar t.ex. Interact och Rotaract.

Ett huvudkontor finns i Evanston i Illinois, strax norr om Chicago. Ett Europakontor är placerat i Zürich, ofta med svensktalande personal.

Rotaryvärlden är indelad i distrikt och vi tillhör 2360. I Sverige och Lettland finns det tio Rotarydistrikt, nästan 500 klubbar och omkring 22 000 medlemmar. Svensk Rotary Service, SRS, är en ideell förening som styrs av distriktsguvernörerna.

Klubben har firat 20 år (Dicksonska Palatset), 25 år (Skansen Lejonet), 30, 40 och 50 år (Taubesalen Park Aveny). Jubileumsböcker gav vi ut vid 40 och 50 års jubileum.

På en roll-up har jag sammanfattat i några korta meningar vad man bör veta om Rotary som medlem eller besökare.